

Hallo allemaal,
Wat heerlijk hè, zomervakantie!!!
Om jullie tóch verhalen uit de bijbel te kunnen vertellen, doen we dat op deze manier.....
óf je leest het verhaal zelf,
óf iemand leest het voor.....
Moet je je voorstellen dat je koning bent !
Ja, dát zou toch wat zijn!

Leve koning Salomo



Je heet dan dus koning Salomo.
Want, dáár gaat dit verhaal uit de bijbel over!
Hij is de zoon van koning David. Daar heb je vast weleens over gehoord. Salomo heeft héél veel geleerd van z'n vader, maar hij vindt zelf dat hij nog niet genoeg weet. En, DAT vindt Salomo ERG lastig.

Er zijn zoveel mensen in zijn land!

En, er zijn natuurlijk ook weleens problemen en grote ruzies tussen de mensen. Dát begrijp je wel!

Hoe los je dat dan op een goede manier op???

Salomo heeft plannen om een tempel voor de Here God te laten bouwen. Hij vindt dat ERG belangrijk.

Dán kunnen de mensen daar bidden en zingen tot God en luisteren naar de mensen die vertellen over Gods liefde voor de mensen.

Koning Salomo vindt dat, als een koning in een paleis kan wonen, er toch zéker een tempel voor God moet staan.

Salomo wil ook een muur om de stad Jeruzalem laten bouwen, zodat de mensen zich dan veiliger gaan voelen.

Omdat er nog geen tempel is, gaat koning Salomo vaak naar de hoogste berg om daar te bidden tot God en om offers te brengen.

De mensen volgen zijn voorbeeld omdat zij óók tot God willen bidden.

Op een keer krijgt Salomo 's nachts in een droom een gesprek met God.

" Salomo, ik weet dat jij het moeilijk vindt om koning te zijn.

Vraag mij wat je wilt, ik zal het jou geven".

Salomo zei:" Heer, U wilde dat ik, na mijn vader David, koning zou worden. Wilt U a.u.b. geven dat ik een verstandige koning zal zijn , zodat ik weet hoe ik problemen op een verstandige manier kan oplossen.

En, als mensen ruzie hebben, wilt U dan geven dat ik dat op een goede manier kan oplossen? Want iedereen denkt altijd dat hij of zij gelijk heeft".

Toen zei God:" Lieve Salomo, ik zal jou álle wijsheid geven die jij nodig hebt om een goede koning te zijn.

En, omdat jij niet gevraagd hebt of je heel lang mag leven of om heel rijk te worden, ga ik jou dat tóch geven!".

De volgende dag wordt koning Salomo wakker en hij herinnerde zich dit gesprek héél goed. Die dag komt er een knecht bij de koning die vertelt dat er 2 ruziënde vrouwen met een huilende baby buiten staan.

Zij willen de koning vertellen waarom ze ruzie hebben om die éne baby.

De koning laat de vrouwen met de baby bij zich komen en hij laat hen vertellen waarom ze ruzie hebben om de baby. De éne vrouw schreeuwt tegen de andere vrouw dat ze aan het liegen isen die andere vrouw schreeuwt nog harder terug!

Salomo voelt dat God hem helpt om op een verstandige manier met de vrouwen te praten, zodat deze vreselijke ruzie ophoudt.

Daarna gaan de vrouwen rustig naar huis en de baby slaapt op de arm van de moeder.

Salomo dankt God voor zijn hulp; dit was een hele moeilijke situatie! Zonder Gods hulp had Salomo er nooit achter kunnen komen welke vrouw de waarheid sprak!

Alle mensen in het land hielden heel veel van deze verstandige koning en ook in het buitenland wisten de mensen al snel hoe bijzonder deze koning Salomo was.

