



## HET LICHT VAN CHRISTUS ALS TEKEN VAN VERBONDENHEID ZOWEL IN DE KERK ALS THUIS.

### *Samen vieren, verbinden*

Afgelopen maandagavond 13 juni waren we weer bijeen voor een “ouderwetse” gemeente-avond. Niet digitaal, maar samen met elkaar (en natuurlijk te volgen on-line) Ds. Bouw opende met een inleiding, welke verderop in de nieuwsbrief verkort staat weergegeven. Aansluitend opende de voorzitter de vergadering. Op de agenda stonden, de stand van zaken m.b.t. de gebouwen en de overleggen omtrent de bepalingen en uitgangspunten met de gemeente Zaltbommel. Daarnaast is de tijdelijke detachering voor 12 uur (0,3 fte) van ds. Bouw vanaf medio september aan bod gekomen en dat we met/via het mobiliteitsbureau van de PKN zoeken naar een predikant of kerkelijk werker die naast ds. Bouw werkzaamheden kan gaan verrichten in de gemeente. De kosten voor deze detachering worden volledig door de kerkelijke gemeente in Vught gedragen en wij zijn voornemens om tijdelijk deze 0,3 fte met 0,2 fte te verhogen om een bepaalde periode extra inzet te kunnen plegen. Mits de financiële kosten dat toelaten. Een uitgebreider verslag zal nog volgen, inclusief de onderdelen uit de rondvraag.

Na de pauze zijn we aan de slag gegaan met het onderdeel “samen vieren en verbinden”. Dit onderwerp werd door elk groepje anders aangevlogen. Maar de energie en betrokkenheid in de groepjes spatte er vanaf. Waardevol om dat met de groep van 50-60 personen te mogen doen en ervaren.

Ten aanzien van de opstelling in de St. Maarten, gaan we na zondag a.s. een besluit nemen over de toekomstige opstelling.

Namens de kerkenraad, Rudy Klunder



## *Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.*

Deze tekst uit 1 Petrus klonk bij de opening van de gemeenteavond. Levende stenen die zich laten gebruiken door God bij de bouw en opbouw van de gemeente. Een levende steen zijn en je steentje bijdragen, hoe klein ook, dat doet er toe, en samen bouwen geeft plezier. In deze nieuwsbrief komen weer veel van deze levende bouwstenen langs! Zo stellen de leden van de diaconie zich persoonlijk aan u voor en passeert allerlei gemeentewerk de revue. Geloven is mensenwerk. Juist in vertrouwen dat God het werk van zijn hand niet los laat. In het ochtendgebed in de Sint Maartenskerk op woensdagmorgen klonk een bewerking van Psalm 127 uit het Psalter van Henk Pietersma dat in de stiltekapel te vinden is. Het past wonderwel bij de thematiek van de gemeenteavond:

*Bij Psalm 127:*

*Om 'e nocht vergeefs*

*Alles goed en wel bedacht  
de plannen zijn in kaart gebracht  
we kunnen los  
wie maakt ons wat  
u zegent wel  
want vakmanschap en calculatie  
zijn gegarandeerd  
de planning klopt*

*waar heb je dan het fundament gelegd  
waar is cement  
hoe laat je stenen leven  
waar bouw jij je steiger op  
waar is mijn woord dat ik je gaf*

*toch weer te snel gelopen  
u weer aan de kant gezet  
we dachten het wel zelf te doen*

*hier onze handen  
ons verstand  
wat wilt u dat wij doen*



## *Vieringen de komende zondagen*

Zondag 19 juni <b>St. Maarten</b>	10.00 uur	Dienst van Schrift en Gebed Voorganger ds. Trijnie Bouw
Zondag 26 juni <b>St. Maarten</b>	10.00 uur	Dienst van Schrift en Gebed Voorganger ds. H.J. Veltkamp

## *Met de wereld*

### **Collectes**

Diaconie:	zondag 19 juni	Zomertoetje
	zondag 26 juni	Diaconaal project Lesbos
Kerkelijke gemeente:	zondag 19 juni	Verzekering gebouwen
	zondag 26 juni	Onderhoud pastorieën

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, met vermelding bestemming NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse Gemeente Zaltbommel. U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Appostel app.

## *Eindexamen*

### **Leendert Verduijn - Masterexamen II - Laurenskerk Rotterdam**

Aankomende woensdag 29 juni hoopt onze organist Leendert Verduijn zijn tweede en laatste masterexamen af te leggen. Tijdens dit examen brengt hij de Évocation van Dupré en de magistrale Fantasie en Fuga over 'Ad nos, ad salutarem undam' van Franz Liszt ten gehore. Het examen is openbaar toegankelijk en zal aanvangen om 20:15. Bij voorbaat feliciteren wij hem van harte met deze mijlpaal! Kijk voor meer informatie over zijn opleiding(en) gerust ook eens op [www.leendertverduijn.nl](http://www.leendertverduijn.nl)

Natuurlijk maken we dan ook direct van de gelegenheid gebruik om alle geslaagde eindexamenkandidaten te feliciteren. Van harte met jullie diploma's!



## *Met elkaar voor elkaar*

### **De bloemengroet.**

Zondag 5 juni zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: Ineke Dolfma, Wichard van Pontlaan 17, 5302XA Zaltbommel. Ineke kampt nog steeds met de naweeën van corona. Heel veel sterkte en beterschap gewenst.

Zondag 12 juni zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij Anja de Jong, Nieuwe Tijningen 99, 5301DA Zaltbommel. Ook is er een kaart naar Marjanneke de Jong gestuurd vanuit de gemeente.

### **Uit de gemeente:**

Mevrouw Marianne Verheijke, Kloosterstraat 9, 5301BM Zaltbommel, verblijft al enige dagen in het ziekenhuis in Den Bosch op de afdeling geriatrie. Ze komt eind deze week weer naar huis, maar heeft veel zorg nodig. We denken aan haar.

De Paaskaars van afgelopen jaar is bezorgd bij: Rita en Hans Klootwijk, Leutsestraat 2A, 5311AA Gameren.

Lieve mensen van PG Zaltbommel,

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor het medeleven en de vele kaartjes die ik de afgelopen weken heb mogen ontvangen en nog extra rondom mijn verjaardag. Het voelt als een warme deken en heeft me steun gegeven in deze afgelopen zware weken. Ik lig helaas nog steeds te wachten op een beter passende plek, maar houd de moed erin dat die plek er zal komen. Maar voor nu is het fijn te weten dat er aan mij gedacht wordt.. Mede hierdoor en omdat ik voorlopig niet fysiek naar de kerk zal kunnen en dus niet zozeer de behoefte heb aan een gemeente in de buurt, heb ik besloten om me weer over te laten schrijven naar de gemeente in Zaltbommel. Ik voel me bij jullie het meeste thuis. Ik heb dit ook gemerkt tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vader en nu opnieuw. Het voelt fijn om ook op papier weer met jullie verbonden te zijn, hoewel ik me altijd welkom en verbonden heb gevoeld tijdens de jaren dat ik in Utrecht ingeschreven was. Nogmaals dank voor al het medeleven.

Een hartelijke groet uit Baarn, van Marjanneke

Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:

[pastoraleraad@pgzaltbommel.nl](mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl)



## Zondag 19 juni a.s. is het Vaderdag, een lied over de Vader:

Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe,  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d' Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.



### **GEFELICITEERD Verjaardagen 85+**

22-06-2022: Dhr. J.A. Bragt  
25-06-2022: Dhr. P.J. Smits  
29-06-2022: Mevr L.H. Doornenbal-Verbeek



### **Huwelijk:**



### **50 jaar getrouwd:**

28-06-2022: Dhr. en mevr. van Haag-Wilschut

Allen van harte gefeliciteerd.



[veiligekerk.nl](http://veiligekerk.nl)

### Bij ons komt het niet voor!.....Toch?

In het vorige stukje over een Veilige Kerk heb ik aangegeven dat ik u meer zou vertellen over de taken van een vertrouwenspersoon.

De meeste nadruk van haar taken zal liggen op het realiseren van preventieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Het spreekwoord

“Voorkomen is beter dan genezen” is zeker in dit soort situaties heel erg op zijn plaats.

De schade die grensoverschrijdend gedrag aanbrengt, draagt iemand vaak levenslang mee. Vandaar de nadruk ligt op preventieve maatregelen.

Wat preventie betreft, stimuleert en ontwikkelt een vertrouwenspersoon, in overleg met de kerkenraad, initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente. Het accent zal hierbij vooral liggen op het ontwikkelen van beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om het realiseren van omgangsregels, een gedragscode, aannamebeleid, een meldprotocol en (in de toekomst) een VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor iedereen die zich inzet binnen onze kerkelijke gemeente. De preventieve werking die hier vanuit gaat, is dat we een signaal afgeven van hoe we met elkaar omgaan binnen onze gemeente en welk gedrag we niet tolereren.

We maken hiervoor gebruik van onder andere het Stappenplan Een Veilige Kerk.

Verder is een vertrouwenspersoon een eerste aanspreekpunt bij klachten van grensoverschrijdend gedrag van leden of ex-leden van de Protestantse Gemeente Zaltbommel. Zoals eerder aangegeven heeft onze gemeente de opdracht voor de vertrouwenspersoon iets breder uitgezet en hier aan toegevoegd, het in financieel of materieel opzicht benadelen van gemeenteleden, ook dan ga je over een grens wat raakt aan het gevoel van veiligheid. Het is de bedoeling dat een vertrouwenspersoon zich neutraal opstelt en uiteraard vertrouwelijk omgaat met de in vertrouwen verstrekte informatie.

Bij een eerste gesprek zal eerst duidelijk besproken worden wat de verwachtingen zijn van de klager/hulpvrager. Want even op een rijtje: een vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding, gaat niet met een verdachte in gesprek, is geen oplosser van het probleem, geen mediator, geen therapeut, pastoraal medewerker, geen advocaat of onderzoeker en is geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Een vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig, maar mag wel advies inwinnen of overleg plegen met deskundigen of (deelnemers van) het netwerk van vertrouwenspersonen.

Als het voor een vertrouwenspersoon lastig is om objectief te blijven of als er mogelijk sprake kan zijn van dreigende belangenverstremming wordt de hulpvraag van de klager overgedragen aan een andere vertrouwenspersoon of aan het landelijk Meldpunt Misbruik.

Iedere stap binnen de behandeling van een hulpvraag/klacht gaat altijd in overleg en met instemming van de klager/hulpvrager, die blijft de regie houden.

Nu weet u wat een vertrouwenspersoon niet doet, in een volgende nieuwsbrief zal ik ingaan wat een vertrouwenspersoon wel doet bij een hulpvraag/klacht.

In vertrouwen samen op weg, hartelijke groet, Mieke Erlings  
(E-mail adres : [vertrouwenspersoon@pgzaltbommel.nl](mailto:vertrouwenspersoon@pgzaltbommel.nl) )



## Treffen en tafelen op zaterdag 2 juli

Vindt u het ongezellig om thuis alleen te eten en wilt u zich wel eens laten verrassen met gerechten die u zelf niet snel zult klaarmaken? Schuif dan aan bij Treffen en Tafelen! Op 2 juli serveren wij een zomers menu.

U bent van harte welkom op 2 juli om 18.00 uur in de aula van het Cambiumcollege aan de Hogeweg.

Aanmelden kan bij Dianne Dekker: [0418 – 54 11 01 \(het beste bereikbaar na 18.00 uur\)](tel:0418-541101) of [dianne.dekker@planet.nl](mailto:dianne.dekker@planet.nl).

Wilt u graag opgehaald en thuisgebracht worden dan kunt u dit meteen doorgeven.

Er is volop ruimte maar voor het treffen van de voorbereidingen vinden we het prettig om uw aanmelding tijdig te ontvangen.

## Nieuws vanuit de diaconie

Onze Protestantse Gemeente Zaltbommel is een levende gemeente die constant in beweging is. Na twee jaren met coronabeperkingen te maken te hebben gehad, moeten we weer wennen aan fysieke kerkdiensten en andere ontmoetingen en activiteiten binnen de gemeente. Ook weten we soms niet (meer) wie wat doet en bij wie we waarvoor moeten zijn. Om daar wat meer duidelijkheid in te geven willen we ons als diaconie aan u voorstellen.



Een levende gemeente is ook een dienende gemeente. Al in de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem werden diakenen aangesteld om hulp te geven aan wie tekort kwamen. Tot op vandaag is dat nog altijd het doel van diaconaal werk: signaleren waar hulp nodig is en die dan ook bieden; in de eigen gemeente, in de eigen omgeving maar ook wereldwijd.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen, we kunnen uw en jouw hulp goed gebruiken! Heeft u of jij een leuk idee voor een diaconale activiteit, laat het ons dan weten, om te kijken hoe we samen deze activiteit kunnen uitvoeren. We hopen dat u ons weet te vinden!

### Richard den Oudsten (diaken/voorzitter)



Vanaf 2016 ben ik lid en sinds afgelopen jaar voorzitter van de diaconie. Ik vind het belangrijk en leerzaam om vanuit de kerk op diverse manieren actief te zijn voor mensen van alle leeftijden en hulp te bieden waar dat nodig is.

In en om de diaconie zijn diverse teams actief waarvoor ik me inzet. Daarbij zijn er gevarieerde taken, onder andere het opstellen van het collecterooster, het verzorgen van alle soorten kaarsen, de leiding bij het jaarlijkse zomertoetje en af en toe de kluszaterdag en tafelen en treffen.

In 2002 ben ik getrouwd met Carola en zijn we in Zaltbommel komen wonen. Sinds een jaar of 8 wonen we in Bruchem. We hebben 3 dochters: Elvira (14) Inge (12) en Ciska (10). Mijn werk is in Wijk en Aalburg, bij een bouwkundig ingenieursbureau.

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail gerust op 06-51825168 of [voorzitter@pgzaltbommel.nl](mailto:voorzitter@pgzaltbommel.nl)



## Harriët van Krieken (diaken/secretaris)



Ik ben vanaf 2016 secretaresse van de diaconie. Ik ben in de diaconie gekomen omdat ik graag mensen wil helpen en wil zorgen voor de mensen die het minder goed hebben in de maatschappij. Ik probeer samen met andere maatschappelijke organisaties in Zaltbommel de samenwerking te zoeken zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

Ik woon sinds 1996 in Zaltbommel en heb een gezin met 2 kinderen Kim (21 jaar) en Remco (18 jaar). Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerkster en in mijn vrije tijd ben ik te vinden op de sportschool of ik ben samen met mijn man op mijn racefiets een rondje aan het fietsen.

Binnen de diaconie ben ik verantwoordelijke voor de Senioren kerstviering, het soepproject (samen met het Buurtteam) en de Vakantie rugzakjes voor de kinderen van de voedselbank. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-40575481 of via de mail [diaconie@pgzaltbommel.nl](mailto:diaconie@pgzaltbommel.nl).

## Jan de Beun (diaken/penningmeester)

Ooit stond mijn wieg in Rotterdam, maar in mei 1976 zijn wij, Anneke en ik met onze kinderen Anja en Hans van zes en drie jaar oud in Zaltbommel wonen. Dit vanwege mijn werk in Den Bosch en de grote woon-werkafstand Pijnacker onze eerdere woonplaats. Door dagelijks over de A2 de waalbrug bij Zaltbommel te passeren krijg je vanzelf een zwak voor de bijzondere uitstraling van die stad daar aan de Waal.



samen  
komen  
naar

Aldus geschiedde het en maakten we kennis met de hervormde gemeente van Zaltbommel en natuurlijk ook met de gotische kerk de Sint Maarten die er toen slecht aan toe was. De toren stond in de steigers ingepakt met beschermende zijlen vanwege vallend gesteente en binnen in het schip van de kerk was het een duister en somber interieur. Maar de grote 8-jarige restauratie kwam eraan en dat had mijn interesse. Ik werd dus lid van de Stichting Sint Maarten eerst als donateur en later na de gereedgekomen restauratie als bestuurslid, penningmeester voor de financiële en administratieve werkzaamheden binnen de Stichting voor de instandhouding van het kerkgebouw. Soortgelijke werkzaamheden heb ik ook een aantal jaren verricht voor de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente als zogenaamd "notabel" met geheimhoudingsplicht maar zonder beëdiging.

Voor de Hervormde Diaconie heb ik vervolgens tot aan de daadwerkelijke fusie hervormd-gereformeerd de administratie gevoerd. Na de fusie ben ik in september 2018 als diaken togetreden in de nieuwe huidige Diaconie. Het penningmeesterschap is zeer beslist een interessante functie.

Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 0418-514191 of via de mail [jcdebeun@upcmail.nl](mailto:jcdebeun@upcmail.nl).





## Dianne Dekker (diaken)



Vanaf 2017 ben ik diaken waarvan de eerste periode als duo samen met mijn man Pieter. Ruim dertig jaar geleden zijn we in Zaltbommel terecht gekomen en inmiddels zijn onze kinderen Marieke en Reinier hier ook op zoek naar een eigen plekje. We wonen in De Waluwe waar ik ook lid ben van het wijkteam.

Binnen de diaconie ben ik aanspreekpunt voor aanvragen om (financiële) steun uit het hulpfonds. Hieruit kunnen we inwoners uit Zaltbommel soms hulp bieden wanneer ze in beeld zijn bij een hulpverlenende instantie en er voor hun vraag geen enkele voorziening is waar ze een beroep op kunnen doen.

Verder ben ik betrokken bij “tafelen en treffen”, met een groep enthousiaste koks en kookhulpen organiseren we vier keer per jaar een heerlijk diner voor diegene die gezellig vinden om elkaar buiten de kerk ook te treffen en er van genieten om samen de maaltijd te nuttigen. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-47143876 of via de mail [dianne.dekker@pgzaltbommel.nl](mailto:dianne.dekker@pgzaltbommel.nl).

## Jessica van Leeuwen (diaken)



In oktober 2021 ben ik bevestigd als diaken in onze kerk. Ik hoop dat ik als diaken iets voor de ander mag betekenen. Een lichtpuntje, luisterend oor en bovenal de liefde delend voor God die naar ons omziet.

Ik ben getrouwd met Jan en heb drie grote kinderen; Willem, Renske en Bart, van 24, 23 en 20 jaar. De jongste twee wonen nog thuis en de oudste heeft zijn eigen plekje in Den Bosch gevonden. Wij wonen vlakbij het Kloosterwiel waar je prachtig kunt wandelen en zo bij de uiterwaarden langs de Waal uitkomt.

Vanuit de diaconie ben ik het aanspreekpunt voor o.a. de ZWO-commissie, het diaconale project ‘Vluchtelingen ver weg en dichtbij’ en samen met Harriët de actie vakantierugzakjes, verder probeer ik te helpen waar nodig is. Mijn telefoonnummer en e-mail waarop u mij kunt bereiken is 06-29030858 en [jessica.van.leeuwen@pgzaltbommel.nl](mailto:jessica.van.leeuwen@pgzaltbommel.nl).

## Berry Looijen (diaken)

Afgelopen najaar ben bevestigd als diaken. Nadat ik hiervoor benaderd was en gesprekken hierover heb gevoerd heb ik dit mogen aanvaarden. Het is mooi om iets te mogen betekenen voor een ander vanuit je geloof. Ik denk dat dit op vele manieren kan.



Opgegroeid in Bruchem waar we toen ook al naar “het Anker” naar de kerk gingen. Een periode in Rossum gewoond waar ik getrouwd ben met Jeanette in het kerkje aan de Maasdijk waar ook onze kinderen gedoopt zijn. Intussen zijn het (beginnende pubers). In 2016 mijn ouderlijk huis in Bruchem overgenomen en sindsdien rustig aan meer aansluiting gezocht in bij onze gemeente.

Binnen de diaconie heb ik nog geen hele specifieke taken en probeer ik te helpen waar nodig is. Afgelopen jaren heb ik wel met heel veel plezier gekookt bij Zomertoetje en regel op de achtergrond wat zaken.

Heb je vragen neem gerust contact op, ik ben bereikbaar via 06-20369339 en via de mail [berry.looijen@pgzaltbommel.nl](mailto:berry.looijen@pgzaltbommel.nl)



Leen Struijk (diaconaal rentmeester/administrateur)



In Bruchem ben ik geboren en ik woon er nog steeds. Ik ben getrouwd met Alie en wij hebben 2 zoons en 4 kleinkinderen. Na enkele (kerkelijke) omzwervingen zijn Alie en ik nu ruim 20 jaar gemeentelid van het Anker en nu PG Zaltbommel. Het eerste vrijwilligerswerk wat wij deden was koffieschenken en kerkauto. Tijd om meer te doen hadden wij niet wegens ons werk en intensieve mantelzorg voor mijn moeder en schoonvader. Na het wegvallen van de mantelzorg en het bereiken van de pensioenleeftijd kregen wij meer tijd om vrijwilligerswerk te doen.

Vanuit het Anker kwam als eerste het verzoek om de kascontrole te doen van de diaconie en later ook van de kerkrentmeesters. In het verleden heb ik ook de administratie van de diaconie van Well-Ammerzoden gedaan. Daarom wel interessant om deze controle te doen. Omdat de administratie van de diaconie verder geautomatiseerd moest worden heb ik toen aangeboden om hierbij behulpzaam te zijn. Tijdens dit proces in 2019 moest de vorige administrateur wegens gezondheidsredenen stoppen. Ik ben toen verder gegaan als administrateur van de diaconie en vervolgens in oktober 2021 bevestigd als diaconaal rentmeester.

Niet alleen het bijhouden van de administratie maar ook financiële ondersteuning geven aan bijvoorbeeld de ZWO, het diaconaal project Lesbos en het hulpfonds vind ik interessant om te doen. Samen met de andere leden van de diaconie hoop je iets te kunnen betekenen voor instanties en mensen dichtbij en veraf die onze steun heel goed kunnen gebruiken. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-53246193 of via de mail [administrateur.diaconie@pgzaltbommel.nl](mailto:administrateur.diaconie@pgzaltbommel.nl).



## Zending door helpende handen in te zetten!

De ZWO commissie van Protestantse gemeente Zaltbommel heeft voor dit jaar weer een tweetal projecten uitgekozen voor de inmiddels digitaal verstuurd brievenactie: Saving Arms en Vluchtelingen veraf en dichtbij. We willen oog hebben voor de armoede van onze naasten en het onrecht dat mensen aangedaan wordt en helpen, waar we helpen kunnen. Zending kan ook heel praktisch zijn en kunnen we laten zien door ons handelen. Geld geven lijkt het schenken van een druppel op een gloeiende plaat, maar kan ongelooflijk veel betekenen in het leven en de harten van mensen. We zijn allen kinderen van één Vader en als broeders en zusters verantwoordelijk voor elkaar.

Hieronder volgt een nadere toelichting op de projecten:

Saving Arms, het project waar Pieter Hazenoot bij betrokken is, heeft voor de straatkinderen in Soroti in Oeganda al heel veel kunnen bereiken. In de afgelopen drie jaar is er een stuk land aangekocht, een voertuig aangeschaft en een huis gebouwd. Mede dankzij de financiële steun vanuit o.a. Nederland worden, inmiddels 165 kinderen uit moeilijke gezinssituaties bereikt en



geholpen. 25 kinderen zijn tijdelijk opgenomen in het Rehabilitatiecentrum en 11 kinderen verblijven daar permanent. Daarnaast zijn 3 meisjes en 15 jongens herenigd met hun families. Veel jongeren, die via Saving Arms geholpen zijn, volgen onderwijs en zijn veranderd. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en bouwen aan hun toekomst. Wel heeft Saving Arms het niet altijd financieel gemakkelijk, omdat ze volledig afhankelijk zijn van giften en donaties. Vandaar dat we hen meegenomen hebben in deze ZWO brief.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: [www.savingarms.nl](http://www.savingarms.nl) waar u ook een korte video kunt bekijken over dit prachtige werk.

Vluchtelingen veraf en dichtbij: Zoals u weet hebben we vanuit onze gemeente het diaconale project Vluchtelingen veraf en dichtbij. Er was tot kort geleden niet veel activiteit rond dit project, maar door de oorlog in Oekraïne is het vluchtelingen probleem weer heel actueel. Er zijn enorm veel vluchtelingen op pad om een veilig heenkomen te zoeken, maar ook verder wereldwijd zorgt oorlogsgeweld en aanslagen er voor dat er vluchtelingenstromen van angstige mensen blijven ontstaan in de hoop ergens anders weer een veilig bestaan op te kunnen bouwen.

Dat heeft ons als ZWO commissie doen besluiten om de helft van het geld van deze brievenactie te bestemmen voor een nader te bepalen doel binnen de doelstelling van het project. Als doel kan gekozen worden voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen, hier in Nederland, maar een doel kan ook zijn ondersteuning van de hulp in Moldavië. (Bijv. via de organisatie [Mensenkinderen](#)) Een straatarm land, dat ondanks dat gastvrij vluchtelingen opvangt en deelt vanuit hun eigen armoede. We willen kijken waar financiële hulp voor vluchtelingen het meest urgent is in de komende tijd.

Mocht u nog een bijdrage over willen maken, dan kan dat op het rekeningnummer van de diaconie van Protestantse gemeente Zaltbommel.

Bankrekening NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Zaltbommel, o.v.v. ZWO actie 'Zending en helpende handen'.

Namens de leden van de ZWO commissie zeggen we u hartelijk dank voor uw bijdrage!



## Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Rudy Klunder	06 51 58 66 44	voorzitter@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	pastoraleeraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	scriba@pgzaltbommel.nl
Richard den Oudsten	06 51 82 51 68	richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl

## Uitgelicht

### Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze landelijke kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

## Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze nieuwsbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze nieuwsbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar [scriba@pgzaltbommel.nl](mailto:scriba@pgzaltbommel.nl). Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website [www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl) en de Facebook-pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.