



*Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.*

Van U is de toekomst kome wat komt

De toekomst.

Als je daarover nadenkt kun je kriebels in je buik krijgen van hoopvolle verwachting, maar evenzeer de spreekwoordelijke klomp op je maag voelen door zorgelijke angst.

Wat zal de toekomst brengen?

Voor jou persoonlijk, voor je geliefden, onze wereld en ook onze kerk?

Van U is de toekomst, kome wat komt.

Dat is wat onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, dit jaar als jaarmotto heeft gekozen.

Niet bedoeld als makkelijke vrome zoethouder, wel als bron van inspiratie en vertrouwen.

De kerk is onderdeel van wat we noemen de Missio Dei: Gods missie in deze wereld, een beweging waarin zijn liefde wordt ontvangen en doorgegeven.

Dat is dus iets heel anders dan iedereen willen bekeren en bij jouw kerk willen krijgen.

Het is veel breder en veel ontspannender: je weet je onderdeel van Gods beweging van liefde beweegt daarin mee en laat dat stromen en tintelen en stralen voor wie je maar tegen komt.

We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet omdat God zelf ons tegemoet komt.

We zijn niet maar overgeleverd aan onszelf, we weten van de belofte van de Geest.

‘Ik ben met jullie’ zegt Jezus.

Altijd, ook in het jaar dat voor ons ligt.

Zowel persoonlijk, als gemeenschappelijk, ook voor ons als gemeente, zoals we ook op de afgelopen gemeenteavond hoorden.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Van U is de toekomst kome wat komt.

De woorden zijn van Huub Oosterhuis uit zijn bewerking van het Onze Vader:

*Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.*

Van U is de toekomst kome wat komt.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Vieringen de komende (zon)dagen

Aanvang 10.00 uur: Zondag 5 september Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger ds. T. Bouw

Zondag 12 september Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: ds. T. Bouw

Zondag 19 september Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: ds. M. de Mik

Aanvang 11.00 uur: Zondag 26 september Oecumenische dienst St. Maarten
Voorgangers ds. T. Bouw en pastor B. Bus

Aanmelden voor zaterdag 12:00 uur via de mail aanmelden@pgzaltbommel.nl
of registreren bij binnenkomst.

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden. Voor de kinderen is er een eigen (online) viering, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Ochtendgebed

Op woensdagmorgen is het ochtendgebed in de Sint Maartenskerk. Van 8.45-9.00 uur, inloop vanaf 8.30 uur. In dit kleinschalige korte samenzijn volgen we een eenvoudig stramen van gebed, lezing, stilte. Bij binnenkomst voldoende afstand houden.

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Met de wereld

Collectes

Diaconie: 5 september Plaatselijk diaconaal werk
12 september Plaatselijk diaconaal werk
19 september Zending
26 september Vredesweek

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie
NL07 RABO 0374 3730 78 o.v.v. 18 juli

Kerkelijke gemeente: 5 september Plaatselijk diaconaal werk
12 september Plaatselijk diaconaal werk
19 september Raad van Kerken
26 september Beheer kerkgebouwen

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, met vermelding bestemming
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Appostel app.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android)

De penningmeester van de Diaconie, de penningmeester van de Kerkrentmeesters.

Solidariteitskas

Als kerkelijke gemeente willen we ook in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit te kunnen doen zijn niet alleen mensen, maar ook financiële middelen nodig. Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar kunnen helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,--, waarvan € 5,-- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? De enveloppen zullen bij u bezorgd worden in de maand september. We verzoeken u voor 1 oktober te reageren. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Met elkaar, voor elkaar

De bloemengroet.

Zondag 8 augustus zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij:

Betty van Hemmen

Na de heupoperatie en verblijf in het Zonnelied hopen we dat het verdere herstel thuis goed zal gaan.

Zondag 15 augustus zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij:

Leo van Dalen

Op dat moment verbleef Leo nog in het revalidatiecentrum in Utrecht.

Zondag 22 augustus zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:

Kees en Jannie Krijgh

Kees is al langere tijd ziek, daarbij komen er steeds meer ongemakken om de hoek kijken.

Zondag 28 augustus zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:

Maaïke Janssen

Maaïke staat al diverse jaren onder behandeling en heeft afgelopen week een teleurstellende uitslag gekregen.



Uit de gemeente:

Mevr. Jos Snijders is weer thuis uit het ziekenhuis.

Dhr. Leo v Dalen mocht weer thuiskomen na ruim 2½ maand in het ziekenhuis en revalidatiecentrum te zijn geweest.

Rita Klootwijk is met chemobehandelingen gestart, dat gaat goed, ze ondervindt weinig hinder van. Wel heeft Rita erg veel pijn, dit komt doordat er uitzaaiingen naar de botten zijn. Er volgen weer nieuwe onderzoeken, waarvan ze volgende week de uitslag van verwachten. Onderzoeken, uitslagen, geduld hebben, onzekerheid. We wensen Rita en Hans heel veel sterkte. Rita en Hans laten u weten dat alle aandacht vanuit de gemeente door bloemen, telefoontjes, kaarten en lekkers hen enorm goed doet, ze zijn er erg blij mee

We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap.

Op deze plaats noemen we gemeenteleden die niet meer zelfstandig thuis wonen, of juist wel, maar ook dan kan je wereldje heel klein zijn. Omdat deze mensen nog steeds deel uitmaken van onze



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

gemeente is het belangrijk dat ook zij niet vergeten worden. Het zou fijn zijn als ze af en toe een bericht krijgen in de vorm van een kaartje. Kleine moeite, groot gebaar.

Mevr. P.J. Tiggelman-Jonker
Mevr. M. van Ooijen
Mevr. H.S. Hentzepeter-Welten
Mevr. K. van Dalen-de Kock

5301WZ Zaltbommel
5301VA Zaltbommel
5311CM Gameren
4175EE Haften



Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl



Huwelijk:



25 jaar getrouwd:
06-09-2021: Ed en Ingrid de Vin-Dubbeldam

55 jaar getrouwd:
08-09-2021: Gerard en Erna Sterrenburg-Odijk

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+

09-09-2021: Mevr. D.W. Janssen- Janssen van Doorn
12-09-2021: Mevr. P van Lopik - van Steenbrugge

Allen van harte gefeliciteerd.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Bericht van Leo van Dalen

Op 5 juni ben ik met vage klachten opgenomen in 't ziekenhuis. Na een aantal onderzoeken blijkt dat mijn hart matig functioneert. Er werd besloten om mij van het Jeroen Bosch Ziekenhuis over te brengen naar het UMC in Utrecht voor het plaatsen van een ICD (een soort pacemaker). Helaas gaf dit niet het verwachte resultaat en ging men verder onderzoeken en werd duidelijk dat mijn hart heel slecht was. Zonder verdere behandeling zou ik nog heel kort te leven hebben. De mogelijkheid die er nog was was het plaatsen van een steunhart (LVAD). Dit is gebeurd op 12 juli waarna ik na 4 dagen op de IC te hebben gelegen overgeplaatst werd na de hartbewaking. Na 7 dagen ben ik naar de revalidatieafdeling gegaan waar ik tot 24 augustus ben geweest.

Inmiddels ben ik dus weer thuis en zal met ondersteuning van het UMC en een fysiotherapeut nog ongeveer 4 maanden nodig hebben om mijn uiteindelijke niveau te bereiken. Wat dit zal zijn kan nog niemand zeggen. Ik hoop jullie weer een keer in de kerk of daarbuiten tegen te komen.

Als je een keer op bezoek wil komen je bent van harte welkom graag van tevoren bellen 06-24562788. Alvast allemaal bedankt voor t medeleven, bezoek en kaarten.

Vriendelijke groet Leo.

3-gangen Italiaans talentenveiling

Wellicht ben je het ondertussen al vergeten, maar februari 2020 was er een talentenveiling. Wij boden een Italiaans 3-gangen diner voor 4pers aan en afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Met de huidige maatregelen mochten we met 6 pers totaal binnen eten.



We begonnen met een proeverijtje met tomatensoep, puntje pizza en mozzarella spiesjes. Daarna volgde het hoofdgerecht met lasagne, pasta-pesto en salade. Dat was zo lekker at het op was voordat de foto werd gemaakt. Natuurlijk sloten we het diner af met tiramisu en een glaasje limoncello. Na een kop koffie en thee sloten we deze gezellige avond af.

Mocht u nog een talent open hebben staan, vergeet deze dan niet, want het kan zomaar hartstikke leuk zijn! Tanja & Maurice van der Mooren



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Rudy Klunder	06 51 58 66 44	voorzitter@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	scriba@pgzaltbommel.nl
Richard den Oudsten	06 51 82 51 68	richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze landelijke kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze nieuwsbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze nieuwsbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook-pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, bundelen de krachten in het platform <https://nietalleen.nl/>



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Nieuwsbrief nummer 41

3 september 2021

Landelijke dag WCCM Christelijke Meditatie Nederland op 2 oktober 2021

<http://www.wccm.nl/>

Het gaat door en daar zijn we ook echt aan toe: weer eens samen kunnen komen.

De Protestantse Gemeente Zaltbommel wil ons die gelegenheid bieden in hun kerk St Maarten, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (bereikbaar vanaf station Zaltbommel en gratis parkeergelegenheid even buiten de stadskern langs de A2)

De Protestantse Gemeente Zaltbommel kent een goede traditie van meditatie (zie website <https://www.pgzaltbommel.nl/index.php/meditatie>).

De PGZ en de groep mediterenden wil ons onderdak bieden. Wij zijn daar heel dankbaar voor, het is een ruime kerk, waar afstand bewaren mogelijk is.



Jos de Heer (emeritus dominee van deze gemeente en goede bekende van WCCM) zal ons deze dag begeleiden.

Inhoudelijk:

Omdat we al zolang niet samen konden komen, omdat nationaal en vaak ook lokaal veel activiteiten anderhalf jaar hebben stilgelegen, willen we de ontmoeting vooropstellen en vanuit het delen van ervaringen zien hoe we de draad weer kunnen oppakken. Wat heeft deze stille tijd met ons gedaan, heeft het ons ook iets geleerd, wat willen we meenemen, wat laten we graag achter ons?

Programma:

Kerk open vanaf 10.00 uur

Dit stukje wordt geschreven als het nog vakantie is, het programma is nog niet tot in details uitgewerkt. Maar de intentie is, dat we elkaar de gelegenheid bieden "op adem" te komen en te delen in de inspiratie om onze tocht te hervatten. De boekentafel zal beschikbaar zijn, er zijn wat nieuwe uitgaven (herdruk)

Kosten deelname:

5 euro graag ter plaatse betalen, zelf een lunch meebrengen, koffie en thee worden geserveerd

Aanmelden graag vóór 25 september bij: cavalje44jo@outlook.com