

## **Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

### **Openingsgebed met bemoediging.**

Aan het begin van deze dienst spreek ik een gebed uit:

O God,  
wij horen geen engelen zingen van gloria in excelsis Deo  
wij zien geen ster die ons in nacht en ontij de weg wijst  
wij kunnen niet knielen aan de kribbe  
Maar toch  
wil ons warmen aan het verhaal van Jezus  
wil ons inspireren door het lied  
dat wij zo liefde kunnen ervaren  
liefde van mensen  
en in geloof zeggen wij  
ook liefde van U

zoals oude woorden ons ook nu beloven

dat onze Hulp is in de Naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en nooit loslaat het werk van zijn handen  
Amen

Op deze derde kerstdag zijn we nog helemaal in kerststemming.  
En engelen bestaan dan wel niet volgens sommigen  
maar heerlijk genoeg wel in het kerstverhaal.  
En die geboorte van Jezus blijft sowieso engelachtig.  
Zoals iedere geboorte bedoeld is:  
een explosie van licht en liefde.  
En tja, daar ga je als vanzelf van zingen.  
Dat bewijzen de liederen in deze dienst.  
Dat bewijzen ook de liederen in de Bijbel.

Zo begint een oude man, Simeon spontaan te zingen als  
hij de pasgeboren Jezus ziet.

Nu laat Gij, Heer, mij gaan;  
wat mij is toegezegd hebt Gij voldaan:  
ik ga in vrede.

Mijn ogen zagen aan  
hoe Gij een stralend licht hebt op doen gaan  
voor alle volken.

Een glans van heerlijkheid  
ligt over Israël, en wijd en zijd  
schenkt Gij uw zegen.

(Lied 159b, bij Lucas 2 : 29-32)

Alsof tegen Jezus wordt gezegd  
wat e tegen andere geliefde mensenkinderen zeggen:  
jij bent mijn licht  
de wereld is geweldig nu jij er bent  
dit is "your song"  
dit is jÓuw lied.

### **1. Your song - Elton John**

Het blijft een aansprekend verhaal dat van de geboorte van Jezus.  
Het blijft een aansprekend feest, Kerst.  
Maar is het nog meer dan dat?  
Waar spreekt het nog meer van?  
Gelovigen uit alle eeuwen hebben daarover diep nagedacht.  
En daarin is een belangrijke term "incarnatie" geworden.  
Dat is een vreemd woord waarin je misschien wel het woord  
"carne" ontdekt, inderdaad dat betekent "vlees".  
In geloof zeggen we dat in de geboorte van Jezus  
niemand minder dan God zelf van vlees en bloed werd.

Ons vlees en bloed.

Is dat te begrijpen? Nee. Is dat belangrijk? Ja.

Want het vertelt dat de God van de Bijbel niet zweverig is, ook niet vooral heel ver wil blijven van ons aards gemodder en gedoe, maar er van weet en er samen met ons dwars door heen wil gaan.

In Jezus werd God méns.

En als mens maakte Jezus mee wat wij allemaal mee maken.

Neem de relatie tot zijn ouders, Maria en Jozef.

Lucas 2 : 41 – 52

<sup>41</sup>Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. <sup>42-43</sup>Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar.

Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. <sup>44-45</sup>Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas 's avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

<sup>46</sup>Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. <sup>47</sup>Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen.

<sup>48</sup>Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: 'Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.' <sup>49</sup>Jezus antwoordde: 'Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?' <sup>50</sup>Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde.

<sup>51</sup>Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was.

<sup>52</sup>Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en de mensen ook.

Uit alles wordt duidelijk dat hij van zijn ouders houdt en ze respecteert, maar ook dat hij zijn eigen weg moet gaan en eigen keuzes moet maken. Net als wij, met alle dubbele gevoelens die daarbij komen.....

## 2. Papa - Stef Bos

Jezus, mens als wij.

Maar of Jezus ook een liefdesrelatie had, we weten het niet, al wordt er vanaf de eerste eeuwen druk gespeculeerd over hem en over Maria Magdalena.

Vroeger vond de kerk dat eerlijk gezegd ondenkbaar, dat Jezus een liefdesrelatie of levenspartner zou hebben gehad, inclusief de intimiteit en de seksualiteit.

Nu denken we : hoezo eigenlijk niet?

Als Jezus volledig mens was, waarom zou hij dan niet hebben gedeeld in dit geschenk van de natuur, van de schepping van God?

Maar nogmaals, we weten het niet. Wel weten we dat hij dit heeft gezegd:

<sup>9-10</sup>Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid.

<sup>11</sup>Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

<sup>12</sup>Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. <sup>13</sup>Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.

<sup>14</sup>Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. <sup>15</sup>Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.

<sup>16</sup>Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. <sup>17</sup>Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

(Johannes 15 : 9 – 13)

Ik houd van je.

Ik heb je lief.

Jezus zegt dit tegen zijn leerlingen, zijn discipelen, zijn vrienden met wie hij drie jaar lang zo intensief is opgetrokken.

Uit alles blijkt dat hij alles wist van innige vriendschap en liefde tussen vrienden.

Iets wat ons menselijk bestaan zo mooi maakt.

Ik heb je lief

het zijn vier hele kleine woordjes met enorme kracht

alsof een engel voorbij komt...

### 3. Ik heb je lief - Paul de leeuw

Mensen als engelen naast je.  
Mensen als engelen om je heen.  
Dat doet liefde en vriendschap met ons.  
Daarin deelde Jezus, was hij volledig mens.  
En dus kwam hij ook de keerzijde tegen:  
in de steek gelaten worden  
alleen gelaten worden  
juist toen je die ander zo hard nodig had.

Laten we nu bidden voor wie dat meemaken:

Trouwe God,

Wij danken U voor het grote geschenk  
dat mensen elkaar kunnen liefhebben  
dat een kind mag rekenen op onvoorwaardelijke liefde  
dat elk mens mag rekenen op opofferende liefde  
liefde die het goede wil voor de ander.

Daarom doet het ook zo'n pijn  
als we die liefde missen moeten  
als het ons nooit geschonken wordt  
dat kind, die partner;  
als het zo anders uitpakte  
die relatie met je ouders, broer of zus,  
zonder wederkerigheid of veiligheid;  
die relatie met je levenspartner toen het vuur van de liefde doofde  
en de verwijdering en later de venijnigheid erin sloop;  
die vriendschap die zo mooi begon maar geen stand hield.  
Al die mensen die wereldwijd in de steek gelaten worden.  
O God,  
zo vaak worden wij verraden  
of verraden wij zelf  
zo vaak weten wij  
van weggaan en van geen weg terug.  
Geef ons kracht en moed  
dat wij onze weg blijven gaan  
dat we blijven lopen

tot wij weer de zon op ons gezicht voelen  
de zon van warmte en liefde  
en in geloof zeggen wij erbij  
de liefde van  
de zon van gerechtigheid  
de liefde van Jezus  
en in en door hem  
van U zelf, o God.  
Amen

#### **4. Lopen tot de zon komt - Acda en de Munnik**

Verlaten worden.  
Verlaten zijn.  
Je verlaten voelen.  
Door mensen en door God, als je daar dan nog in gelooft.  
In de Bijbel kent die diepe menselijke ervaring van verlatenheid  
een symbolische plek : de woestijn.  
Het is die plek  
ja een godverlaten plek  
waar mensen in terecht kunnen komen  
en ook Jezus :

<sup>4</sup>De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. <sup>2</sup>Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen.

<sup>3</sup>Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: 'Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!' <sup>4</sup>Maar Jezus antwoordde: 'In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»'

<sup>5</sup>Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, <sup>6</sup>en hij zei: 'Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen. ....

(Matt. 4 : 1 – 7)

En zo gaat deze test, deze beproeving in de woestijn gaat nog een tijdje door.  
Dat woestijngevoel is niet nep, maar levensecht,  
je doolt, je dwaalt, je zwoegt.  
Kinderen van God

ja zelfs dé zoon van God  
ze ontkomen er niet aan.  
En dan is er ook nog zo'n nare stem  
in je hoofd die zegt:  
waar is nou die God van jou  
waar zijn de engelen die je dragen?

En toch.  
Toch is er ook een andere kant.  
Niet altijd voel je dat direct, soms pas later,  
of slechts bij vlagen.  
Dat er een kracht is die je draagt,  
dat er een bodem is waar je niet doorzakt.  
Dat er engelen zijn, toch,  
zoals in Psalm 91 bezongen:

"Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,  
die over je waken waar je ook gaat.  
Hun handen zullen je dragen,  
je voet zul je niet stoten aan een steen"

De nabijheid van God en mensen  
Iemand als een engel...

## **5. Angel - Sarah McLachlan**

Jezus geboorte op aarde te midden van mensen.  
God zelf op aarde te midden van mensen.  
Dat blijft iets wonderbaarlijks,  
dat blijft lastig te geloven.  
Al moet ik er eerlijk bij zeggen  
dat ik het christelijk geloof steeds gewoner en aardser begin te vinden  
als ik zie en lees over de meest uitzonderlijke dingen  
waar mensen tegenwoordig gewoon in geloven!

Maar toch:  
geloven dat het verhaal van Jezus' geboorte ook vertelt  
van de vleeswording, de incarnatie van een God,  
dat vraagt zeg maar toch om een sprongetje in het diepe.

En dat was 2000 jaar geleden eigenlijk niet anders.  
Ook Jezus' eigen vrienden konden het niet zomaar geloven  
konden het niet altijd geloven.

Daar baalt Jezus natuurlijk van, van dat kleine geloof.  
Maar hij schrijft ze nooit af  
en daarin is Jezus anders dan alle andere mensen:  
zijn liefde is onvoorwaardelijk  
eindeloos  
en juist zó laat hij zien hoe God is.  
Nee hij schrijft ze niet af  
maar steekt ze een hart onder de riem als hij zegt:

“Luister goed naar mijn woorden:  
Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje,  
is alles mogelijk.  
Als je dan tegen een berg zegt:  
'Ga eens opzij,' dan gaat die berg opzij.' “

(Matt. 17 : 20)

Wij zijn geen engelen en ook geen heiligen.  
Wij zijn mensen.  
En ook voor ons geldt:  
Een klein beetje geloof,  
een klein beetje vertrouwen  
is al genoeg om bergen te verzetten.

## **6. Have a little faith in me - John Hiatt**

### **Slotwoorden en zegen**

We hopen dat dit is overgekomen:

Een klein beetje geloof is al genoeg.  
Een klein beetje hoop volstaat.  
Een klein beetje liefde, en engelen bestaan!



In geloof vertrouwen we ons toe  
aan een God  
die zich laat zien in een mensenkind  
en die menselijke woorden als deze in de mond neemt:

Als de regens om je oren slaan  
En heel de wereld zit achter je aan  
Kom dan bij mij in de luwte staan  
Tot jij mijn liefde voelt

Valt de avond met zijn sterrenpracht  
En er is niemand die jouw leed verzacht  
Dan houd ik duizend jaar voor jou de wacht  
Tot jij mijn liefde voelt

Dat is wat ook Bijbelse woorden van zegen willen:  
je liefde laten voelen en laten uitdelen:

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.

<sup>25</sup>De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.

<sup>26</sup>De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'

Amen

## **7. Tot jij mijn liefde voelt - Van Dik Hout/Bob Dylan**