



Dat het licht weer mogen onsteken als teken van verbondenheid zowel in de kerk als thuis.



Onze roeping in deze tijd

Afgelopen zondag hadden voor het eerst een uitzending met beeld. Voor Nicolien Luitwieler een bijzondere afsluiting van haar stageperiode in onze gemeente. Tijdens de nabespreking van de dienst, die zondagmiddag, waren de aanwezigen het erover eens dat het, ondanks de ongewone omstandigheden, een mooie, nuchtere en inspirerende dienst was. Jammer dat het geluid niet optimaal was, maar dat is huiswerk voor de komende periode. Voor wie het onverhoopt gemist heeft, hierbij de link naar de dienst:

<https://www.pgzaltbommel.nl/files/activiteit/zondag%2021%20juni%202020.mp4>

Momenteel treffen we voorbereidingen om zondag 5 juli weer bij elkaar te kunnen komen in de Sint Maartenskerk. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Het wordt hoe dan ook een bijzonder dienst. Na lange tijd weer bij elkaar in de kerk. Natuurlijk beseffen we dat niet iedereen erbij kan zijn, dat er nog steeds beperkingen gelden, maar bijzonder is het wel, deze volgende stap. We gaan ons uiterste best doen om de dienst met zowel beeld als geluid uit te zenden, zodat we, ook al is het op afstand, dit bijzondere moment met elkaar kunnen beleven.

Zondag 28 juni zal dan ook de laatste 'Anders Verbonden' viering zijn in de huidige uitvoering.

Voor andere bijeenkomsten en vergaderingen denken we erover de grote zaal van Het Anker daarvoor in te richten. Informatie daarover volgt nog.

Tijdens de vergadering van het moderamen lazen we Romeinen 6:1-14, met als titel 'Niet meer zondigen'. Het gaat in deze en ook in veel andere brieven van Paulus vaak om de tegenstelling tussen Joden en niet-Joden. Paulus gebruikt daarbij veel theologische begrippen en een uitgebreide uitleg die voor ons niet altijd goed te plaatsen of te doorgronden is. Vooral omdat het zo nadrukkelijk gaat over zonde, zondig zijn, wetten en straf.

In onze, door Calvijn gedomineerde traditie, is er veel geworsteld met zonde, straf en verzoening. Nog altijd kom je dat tegen.

Zo kan angst voor zonde verlamdend werken en een leven beheersen. Maar wat is nou precies zonde? Dat is best wel complex. Natuurlijk, strafbare feiten plegen, dat mag niet. Maar te hard rijden of door rood? Is dat dan ook zonde?

De worsteling leidde onder meer tot een theologie van oorzaak en gevolg. Op zonde volgt straf, een offer en die straf, dat offer was de kruisdood van Jezus en daardoor vergeving of verzoening. Paulus beschrijft dat op verschillende manieren. Ook in het gelezen gedeelte. En wat mij daarbij opvalt is dat de klemtoon daarbij niet ligt op de straf, de vergelding, maar op het vrij zijn. Wie gestorven is, is



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

www.pgzaltbommel.nl

rechtens vrij van de zonde! Vooral dat uitleggen, daar gebruikt Paulus -en ik denk terecht- veel woorden voor.

Als wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven, de dood geen macht meer over ons heeft. Als ik dat zo lees, en het gaat nog even door, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de dood en de angst daarvoor, door Paulus als zonde wordt gezien, die dus overwonnen moet worden.

Vrij worden van angst, de dood heeft geen macht meer. Laat de zonde niet heersen over uw sterfelijk bestaan, stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Wees vrij, onbevangen. Een retorische vraag die ook steeds terugkeert is: kan ik vrijuit zondigen, of moet ik dat zelfs juist extra doen om de genade des te groter te laten zijn? In dat soort vragen kun je verstrikt raken, maar het is geen rekensom. Het is een interessante brief, maar hou daarbij wel het centrale thema goed voor ogen: voor God is degene die gelooft rechtvaardig.

Niet de zonde, de dood staan in het middelpunt, maar de bevrijding daarvan. Wij mogen leven als vrije, bevrijde mensen. De zonde, de dood heeft geen vat meer op ons. Wat kan ons gebeuren? Maar het is niet vrijblijvend. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leef nederig, maar bevrijd, met respect voor anderen ook zij zijn tenslotte kinderen van God. Laten we dat uitdragen, ook of misschien wel juist, als kerk.

Anders Verbonden

Op zondag 28 juni zenden we, voorlopig voor het laatst, een zogenaamde 'Anders Verbonden' dienst uit via www.kerkdienstgemist.nl en de link op de website www.pgzaltbommel.nl. Wie geen internet heeft wijzen we op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die dat wel heeft.

De liturgie voor de dienst, vindt u onder de kop *Vieren Anders Verbonden*, daarin kunt u de lezingen, de liedteksten vinden en wie aan de dienst meewerken.

Ook nodigen wij u graag uit voor het oecumenisch ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van kracht zijn (maximaal 30 personen en geen klachten).

UITNODIGING

ZONDAG 5 JULI 2020

10:00 UUR

IN DE SINT MAARTENSKERK te ZALTBOMMEL

Na een periode van heel anders verbonden te zijn geweest, wordt er op zondag 5 juli as. weer een dienst gehouden in de Sint Maartenskerk. Uiteraard volgen we de regels van de Rijksoverheid, het RIVM en het protocol van de PKN, dat betekent een gezondheidscheck en dat alle aanwezigen vooraf dienen te worden geregistreerd.

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en u aan te melden bij de scriba, Arie Braspenning. Via email scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon (0418) 51 33 49. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

Als er te veel aanmeldingen zijn, worden die geregistreerd voor de eerstvolgende dienst. Bij binnenkomst meldt u zich aan en wordt uw aanwezigheid vastgelegd. Volg de aanwijzingen, de looproute en uitsluitend personen uit één huishouden mogen bij elkaar gaan zitten. Wijzig de opstelling niet door met stoelen te gaan schuiven en vooral: hou voldoende afstand. Eventuele verzoeken voor voorbede kunt u noemen in het voorbedeboek in de stiltekapel. We zijn blij dat Hugo Bakker het orgel weer kan laten klinken al zal er niet samen worden gezongen, maar sommige liederen zullen gezongen worden door enkele zangers. Er wordt digitaal gecollecteerd (zie hiervoor de instructies in deze Weekbrief).

Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping. Voorlopig is er geen mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst koffie te drinken. Tot onze spijt is het vanwege de regelgeving voorlopig nog niet mogelijk om de kerkauto in te zetten. Tijdens de zomermaanden is er geen creche, tijdens de dienst van 5 juli en 12 juli is er wel kindernevendienst. De kindernevendienst vindt in principe buiten plaats. De kinderen gaan daar direct naar toe en komen niet in de kerkruimte, ook niet na de preek. Verdere informatie volgt nog in de 'nieuwsflits'.

Tenslotte wordt er een zogenaamd 'Gebruiksplan' opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De betreffende plannen kunnen t.z.t. worden opgevraagd en komen ook ter inzage in de respectievelijke gebouwen.

Samenvatting

- Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of (0418) 51 33 49
- Volg de looproute en de aanwijzingen
- Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
- Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
- Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
- Er is geen samenzang
- Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
- Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
- Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Met elkaar

Ook afgelopen week zijn er namens ons allen bloemen bezorgd bij:

... Mevrouw Heins, Lindeboom

... Mevrouw Lien May, Lien heeft iemand willen helpen die gevallen was met een scootmobiel, het gevolg was dat zij zelf ook is gevallen en diverse kneuzingen heeft opgelopen, het gaat gelukkig weer de goede kant op.

... Mevrouw Annie de Jong. Na positieve uitslagen in januari, is het nu weer tijd voor de volgende scan. Toch weer spannend. Komende vrijdag krijgt ze de uitslag. Maar ze voelt zich goed en heeft vertrouwen in de toekomst.

We denken als gemeente aan hen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is:



Bloeiende vijgenboom

Verjaardagen 85+



17 juni Mevrouw Van Assenbergh-Bos

22 juni De heer J.A. Bragt

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Van 12 juni t/m 5 juli heeft ds. Trijnie Bouw vakantie.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

Geboortebericht



SAM
THOMAS FRANS CAS
BESSELINK



geboren op 21 mei 2020
te 's-Hertogenbosch

17.39 uur | 51 cm | 3595 gram

Wij wensen ouders en zusje heel veel geluk en dat geldt natuurlijk ook voor de grootouders, Carolien en Tom van Steenis.

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>. Bekijk vooral ook het filmpje dat Nicolien Luitwieler heeft opgenomen voor de dienst van afgelopen zondag <https://wettransfer.com/downloads/3e6c6e67ad6b357ecc6cbd90dc206e8a20200620060550/8e970a981ce809134eb6eeabc5266d4e20200620060622/a71787> (door op de link te klikken, wordt wettransfer geopend en het filmpje gedownload).

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbepert gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Met de wereld

Collectes

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de **diaconale collectes** zijn zogenaamde 'doorzendcollectes'. Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Zondag 28 juni is de diaconale collecte bestemd voor het diaconale project Lesbos.

Moria is een klein dorpje in de heuvels van het vakantie-eiland Lesbos. Twee kilometer verderop ligt ook het vluchtelingenkamp met dezelfde naam. Een paar jaar geleden fungeerde het kamp nog als doorgangskamp waar vluchtelingen een paar dagen konden verblijven voor de reis richting het vasteland werd voortgezet. Inmiddels is dat niet meer zo eenvoudig.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

www.pgzaltbommel.nl

Wie vandaag de dag in Moria strandt, moet Grieks asiel aanvragen bij het Europees Asielkantoor (EASO) in het kamp en heeft geen andere keuze dan maanden of jaren te wachten op een antwoord van de overbelaste staat. Sinds 2016 is het kamp dan ook het thuis voor zo'n 9.000 mannen, vrouwen en kinderen. Nu al veel te veel en bijna dagelijks komen er nog nieuwe vluchtelingen bij in de hoop, eenmaal aangekomen in Europa, een nieuw leven te kunnen beginnen. Op Lesbos begint echter een onbepaald leven in kamp Moria. Het kamp is vol, er is een tekort aan slaapplekken, dekens, kleding en sanitaire voorzieningen; duizenden families zitten onder vreselijke omstandigheden en zonder vooruitzicht vast in het overvolle kamp Moria, de situatie is onmenselijk en ondraaglijk.

Zondag 5 juli is de diaconale collecte voor Kerk in Actie - Vakantiepret voor kinderen in armoede. Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 28 juni bestemd voor onderhoud pastorieën en op 5 juli voor beheer kerkgebouwen. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten voor de kerk. Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in de positie zijn om een bijdrage te leveren.

IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop. U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

De Kerkrentmeesters.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.

Handtekeningen-actie vluchtelingen kinderen

Mede vanwege corona heeft het even geduurd, maar de handtekeningen actie heeft effect gehad, getuige het bericht in www.bommelerwaardgids.nl op 18 juni 2020.

ZALTBOMMEL – Gemeente Zaltbommel sluit zich aan bij het initiatief 'Coalition of the Willing'. Dat betekent dat de gemeente bereid is om een klein aantal alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen. In Griekenland verblijven vele duizenden mensen, waaronder een groot aantal kinderen, onder erbarmelijke en uitzichtloze omstandigheden in vluchtelingenkampen.

Volgens verschillende hulporganisaties wordt de situatie elke dag onveiliger en moet er een oplossing komen voor kwetsbare alleenstaande kinderen, die in de kampen verblijven.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 10

23 juni 2020

www.pgzaltbommel.nl

'Het Nederlands kabinet is echter niet voor een tijdelijke oplossing voor de situatie in Griekenland, zoals de ad hoc herplaatsing van alleenstaande vluchtelingen kinderen naar Nederland', schrijft het college van burgemeester en wethouders in een informatienota aan de gemeenteraad.

Daarom sluit Zaltbommel zich aan bij de 'Coalition of the Willing'. 'De gedachte achter deze Coalition is dat als meerdere gemeenten hulp aanbieden, het kabinet uiteindelijk overstag gaat en haar verantwoordelijkheid neemt.'

De gemeente Zaltbommel kan hierdoor een 'krachtig signaal' afgeven door zich bereid te tonen een aantal van deze kinderen 'naar vermogen en met inachtneming van lokale verantwoordelijkheid' opvang te bieden.

'Door de alleenstaande vluchtelingen kinderen een veilige omgeving aan te bieden in een Nederlands (opvang)gezin/locatie, kunnen zij gaan deelnemen aan de maatschappij en zo verder werken aan hun toekomst.'

In Zaltbommel had onder andere de Protestantse Gemeente Zaltbommel aan het college gevraagd zich aan te sluiten bij de 'Coalition of the Willing'.

T-moderamen

Een deel van de kerkenraad vergadert 2-wekelijks (telefonisch) het zogenaamde T(ijdelijk)-moderamen. Het T-moderamen is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	tvansteenis@gmail.com

Op 6 juli a.s. zal de kerkenraad weer in haar geheel vergaderen in het Anker.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.