



## *Het licht weer mogen ontsteken als teken van verbondenheid zowel in de kerk als thuis.*



### *Onze roeping in deze tijd*

8 maart jl. was de laatste keer dat we op zondag bij elkaar kwamen als gemeente. Het was een dienst van schrift en tafel. Op het laatste moment de wijn in kleine bekertjes in plaats van de gebruikelijke bekers en zonder dat er handen werden geschud. We konden toen niet voorzien dat het bijna vier maanden zou duren voordat we weer bij elkaar konden komen.

Zondag 5 juli kwamen ruim 80 gemeenteleden -na zich te hebben aangemeld- bij elkaar in de Sint Maartenskerk. Een bijzonder moment, zowel voor hen, maar ook voor al die gemeenteleden die het om welke reden dan ook nog niet aandurfd en er dus niet bij waren. Althans niet lijfelijk. Gelukkig konden ze de dienst volgen met zowel geluid als beeld.

Het was bijzonder en fijn om elkaar weer te zien, dat was de meest gehoorde reactie. Maar ook dat het toch wel vreemd was en dat juist in de kerk de afstand goed zichtbaar was. En natuurlijk het ontbreken van samenzang. De zang van solisten en het magnifieke orgelspel van Hugo maakten veel goed, maar het is nog allesbehalve 'normaal'.

Maandag 6 juli vergaderde de kerkenraad. De laatste vergadering was op 2 maart. Op 16 maart werd het zogenaamde 'crisisteam' ingesteld en werd er aanvankelijk wekelijks via videoverbinding vergaderd en later eens in de twee weken.

Na een kort bezinningsmoment hebben we de tijd genomen om met elkaar te delen wat de achterliggende periode met ons had gedaan. Fijn was het om te horen dat de meesten zich toch verbonden hebben gevoeld door bijvoorbeeld deze weekbrief, de Paasbrief en de uitzendingen op zondag. Toch werd het persoonlijke contact natuurlijk wel heel erg gemist en sommigen hebben ook van dichtbij meegemaakt dat corona heel serieus is en hard kan toeslaan. Een aantal kerkenraadsleden zijn in deze tijd oma en opa geworden. Een mooi moment, maar ook dat was vreemd, want vasthouden en aanraken was er niet bij. Wat vooral opviel is dat we ons door de beperkingen meer bewust werden van wat er werd gemist en hoe waardevol persoonlijk contact is.

Aanstaande zondag 12 juli is er weer een dienst in de Sint Maartenskerk. Om 10:00 uur zal dan voorgaan ds. Trijnie Bouw. Ook nu kan niet iedereen erbij zijn, maar er zal in ieder geval weer geluid en beeld zijn en er wordt momenteel hard gewerkt om het beeld wat minder statisch te laten zijn. Ook wordt er gewerkt aan verbeteringen in het geluid. Ondanks berichten over verruiming omtrent het zingen in kerken, wordt op basis van de bestaande kennis brede gemeentezang nog steeds afgeraden. Een grote monumentale kerk biedt weliswaar wat meer mogelijkheden en natuurlijk volgen we de berichtgeving daarover, maar voor nu houden we vast aan het besluit om niet samen te zingen.



# Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Wij nodigen u van harte uit om zondag as. aanwezig te zijn in de Sint Maartenskerk. Meld u vooraf aan bij de scriba en volg de instructies.

## UITNODIGING

ZONDAG 12 JULI 2020

10:00 UUR

IN DE SINT MAARTENSKERK te ZALTBOMMEL

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en u aan te melden bij de scriba, Arie Braspenning. Via email [scriba@pgzaltbommel.nl](mailto:scriba@pgzaltbommel.nl) of telefoon (0418) 51 33 49. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen.

Als er te veel aanmeldingen zijn, worden die geregistreerd voor de eerstvolgende dienst. Bij binnenkomst meldt u zich aan en wordt uw aanwezigheid vastgelegd. Volg de aanwijzingen, de looproute en uitsluitend personen uit één huishouden mogen bij elkaar gaan zitten. Wijzig de opstelling niet door met stoelen te gaan schuiven en vooral: hou voldoende afstand.

### Voorbede



Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de stiltekapel.

Er wordt uitsluitend digitaal gecollecteerd (zie hiervoor verderop in deze Weekbrief). Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping. Voorlopig is er geen mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst koffie te drinken. Tot onze spijt is het ook nog niet mogelijk om de kerkauto in te zetten.

### Van de Kindernevendienst

Tijdens de zomermaanden is er geen crèche, maar wel kindernevendienst. De kindernevendienst vindt in principe buiten plaats. De kinderen gaan daar direct naar toe en komen niet in de kerkruimte, ook niet na de preek.

In tegenstelling tot wat afgelopen zondag werd vermeld, zal het drempelmoment niet aanstaande zondag plaatsvinden, maar direct na de vakantieperiode.

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.



# Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Er is een zogenaamd 'Gebruiksplan' opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke gebouwen.

## Samenvatting

- Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba [scriba@pgzaltbommel.nl](mailto:scriba@pgzaltbommel.nl) of (0418) 51 33 49
- Volg de looproute en de aanwijzingen
- Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
- Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
- Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
- Er is geen samenzang
- Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
- Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
- Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Degenen die niet aanwezig kunnen of willen zijn, de dienst wordt met beeld uitgezonden op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en op onze eigen website [www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl) vind u de liturgie voor de dienst van 12 juli.

Ook nodigen wij u graag uit voor het oecumenisch ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van kracht zijn (maximaal 30 personen en geen klachten).

## Met elkaar

Afgelopen zondag 5 juli zijn er namens ons allen, met een hartelijke felicitatie, bloemen bezorgd bij ons oudste gemeentelid mevrouw Stapel-Brouwer, Aart Robberstraat 11/13, 5301 EM Zaltbommel, zij was zondag jarig en werd 102 jaar!





# Protestantse Gemeente Zaltbommel

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

Verjaardagen 85+



29 juni : Mevrouw Doornenbal-Verbeek

6 juli : Mevrouw Van Willigen-den Boer

10 juli : Mevrouw Gatsonides-Smit

12 juli : Mevrouw Van den Wijngaard-Verdoes

*Zojuist bereikte ons het bericht dat Truus is opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.*

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag en wensen Truus beterschap.

Huwelijksjubileum:

Op 10 juli zijn 50 jaar getrouwd:

De heer en mevrouw Van Eeuwijk-van der Pluijm,



Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans

Lieve Mensen,

De afgelopen tijd heb ik, en ik ben niet de enige, ervaren wat het met je doet als je zoveel blijken van medeleven krijgt van gemeenteleden. Of je nu goed bekend bent bij diegenen, minder of niet, het was er allemaal. Zo werkt Kerk dus!

Het voelt echt als gedragen worden. Ik ben hier heel dankbaar voor en omdat contact, ook vanwege het virus, pas op termijn gaat lukken, wil ik het op deze manier delen.

Daarom ook een korte update:

Na de borstoperatie in maart is het bestraling traject gestart en nu ben ik inmiddels met een langdurig chemotraject begonnen. Ik ervaar dit als een flinke 'berg', die stap voor stap beklommen moet worden. Maar dan niet 'alleen'.

Veel liefs,  
Annelies (en ook Dick) van der Vlist

*dankbaar*

*De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.*





# Protestantse Gemeente Zaltbommel

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

## Lief en leed

Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We hebben geprobeerd in de weekbrieven aandacht te geven aan het wel en wee in de gemeente en dat willen we blijven doen. Daarom deze oproep, laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een kaartje.



## Bijbelse Beelden in de Sint-Maartenskerk

Eén van de speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte schilderijen is geïnspireerd op het verhaal van de zaaier. Het verhaal is het gezicht van alle aangeleverde kunstwerken over Bijbelse Beelden.

## Sint-Maartenskerk Zaltbommel Bijbelse Beelden



## Bijbelse Beelden in de Sint Maarten

van 14 juli tot en met 30 augustus 2020  
van 13.30 tot 16.30 uur. Maandag gesloten

We schreven bij de zaaier een gedicht:

Zie de zaaier

zegt Jezus

zie hem zoeken

naar graan

naar oogst

naar brood

kijk

luister

hoor wat hij zegt

voedsel

voor jou

voor velen

De tentoongestelde werken zijn afkomstig van kunstenaars die op één na uit de regio komen.

Riekje Boswijk schildert met kleuren en woorden. De combinatie van kunst en schrijven kenmerkt haar.

Everdien Breken maakte een wandkleed over het paradijs, waaraan bezoekers kunnen bijdragen. Ze begeleidt hen tijdens de tentoonstelling via workshops.



# Protestantse Gemeente Zaltbommel

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

Ella 't Hart is een breed kunstenaar, die voor een kerk een paneel beschilderde over 'de graflegging van Jezus'. Voor deze tentoonstelling springt het verhaal van Noach met de duif en de regenboog eruit.

Liesbeth Lehr, bekend schilderes in Zaltbommel, laat zich inspireren door mystiek en engelen. 'Engelen bewaken onze denkgeest', zegt ze.

Hester Stafleu uit Gouda was al langer van plan aan de slag te gaan met Bijbelverhalen. De coronatijd, waarin alle schilderlessen stilvallen, gaf haar die kans. Zoals de zaaier, maar ook de Barmhartige Samaritaan.

'De schepping verbeeld', vervaardigd door acht leden van het Anker, kwam ooit tot stand onder leiding van Hester Stafleu. Deze serie is voor deze gelegenheid uitgeleend aan de Sint-Maarten.

## Bij de tentoonstelling Bijbelse Beelden in de Sint-Maartenskerk

Net als bij museumbezoek is in deze corona-periode alles anders. Bezoekers worden bij de voordeur ontvangen met een welkom. Als er nog ruimte genoeg is, ontvangt de bezoeker een geplastificeerd toegangskaartje. In de kerk is een looproute aangegeven richting tentoonstelling. We houden - zoals overal - anderhalve meter afstand, houden rekening met elkaar.

We hopen dat de Bijbelse Beelden u raken. Bij de uitgang ligt een schrift voor impressies. En vergeet het toegangskaartje niet in te leveren! Ze zijn bedoeld voor nieuwe bezoekers die, wie weet, buiten wachten.

## Met de wereld

### Collectes

Ook nu er weer kerkdiensten worden gehouden, wordt er uitsluitend digitaal gecollecteerd. Veel van de **diaconale collectes** zijn zogenaamde 'doorzendcollectes' Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Zondag 12 juli is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.



Zondag 19 juli is de diaconale collecte voor het Hulpfonds.

*Mensen in acute (geld) nood wordt hulp geboden. Daarvoor is een speciaal hulpfonds gecreëerd dat wordt gevoed door enkele hulpfondscollecten en wordt beheerd door de diaconie.*



# Protestantse Gemeente Zaltbommel

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 12 juli bestemd voor onderhoud orgels en op 19 juli voor wijkwerk en gemeenteopbouw. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten voor de kerk. IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.



Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop. U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

De Kerkrentmeesters.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: [leo@forceit.nl](mailto:leo@forceit.nl).

## Talentenveiling: struintochten

Op 28 februari werden allerlei talenten geveild. De opbrengst was voor het diaconale project vluchtelingen. Daarna bleef het een beetje stil door alle coronamaatregelen.

Nu alles weer wat vrijer wordt, wil ik mijn 'talent' omzetten in daden: struintochten.

Er hebben zich ongeveer 15 mensen aangemeld en voor hen heb ik drie data om uit te kiezen:

Zaterdag 18 juli om 10.00 uur: Kloosterwiel

Woensdag 5 augustus om 14.00 uur: Gamerse Waarden

Zondag 23 augustus om 14.00 uur: Gamerse Waarden

Een struintocht duurt ongeveer anderhalf uur (maximaal 2 uur).

Heb je mijn "talent" gekocht, geef je dan op: [snoep@kpnmail.nl](mailto:snoep@kpnmail.nl).

Vermeld naam en telefoonnummer en de datum die je het beste schikt.

Kun je op meer data, maak dan een lijstje met 1e keus, 2e keus enz.

Natuurlijk blijven we voorzichtig en houden we ook op deze struintochten afstand van elkaar.

Gerda Snoep

Tel: 06 129 78 474

## T-moderamen

Een deel van de kerkenraad vergadert 2-wekelijks (telefonisch) het zogenaamde T(ijdelijk)-moderamen. Het T-moderamen is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	<a href="mailto:leendert.de.jong@gmail.com">leendert.de.jong@gmail.com</a>
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	<a href="mailto:arklunder@hetnet.nl">arklunder@hetnet.nl</a>
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	<a href="mailto:scriba@pgzaltbommel.nl">scriba@pgzaltbommel.nl</a>
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	<a href="mailto:gerritdingemans@icloud.com">gerritdingemans@icloud.com</a>
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	<a href="mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl">dsbouw@pgzaltbommel.nl</a>
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	<a href="mailto:dsdeheer@pgzaltbommel.nl">dsdeheer@pgzaltbommel.nl</a>
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	<a href="mailto:leo@forceit.nl">leo@forceit.nl</a>
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	<a href="mailto:tvansteen@gmail.com">tvansteen@gmail.com</a>



## Zomertoetje in alternatieve vorm!

Het heeft lang mogen duren maar eindelijk is er duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van het Zomertoetje. De kamplocatie heeft doorgegeven dat het voor hun locatie niet mogelijk is om te voldoen aan het protocol dat is opgesteld voor het organiseren van zomerkampen voor jeugdleden. We hebben nog andere locaties geprobeerd, maar ook daar lopen we tegen hetzelfde probleem (zoals het overnachten) aan.

En dat betekent dat we dit jaar iets nieuws gaan doen: Zomertoetje in de Bommelerwaard. We hebben gekeken wat binnen de huidige regels van het RIVM wel mogelijk is. Het Zomertoetje wordt een *“driedaags-activiteiten-event”*. Van 19 t/m 21 augustus gaan we drie dagen lang leuke activiteiten organiseren voor de jeugd van 8 t/m 15 jaar.

### (Opnieuw) opgeven:

Het zomertoetje zal een *“driedaagse-activiteiten-event”* organiseren waarbij we allerlei leuke spellen en activiteiten zullen doen in eigen regio. Deze activiteiten vinden overdag, en vooral in de buitenlucht, plaats waarbij de deelnemers lekker thuis in hun eigen bed slapen. Hierdoor kunnen wij voldoen aan de corona-maatregelen én een leuk/sfeervol *“kamp”* organiseren.

Als *“clubhuis”* zullen wij gebruik maken van het Anker. Hier zullen we doorgaans verzamelen om gezamenlijk te starten en af te sluiten. Toch zullen we niet lang in het Anker blijven maar gaan we in onze groepjes uiteen om lekker buiten sport-, spel- en bewegingsactiviteiten te gaan doen. Mocht het toch slecht weer worden dan hebben we altijd een droge plek waar we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Het *“driedaagse-activiteiten-event”* zal plaatsvinden op:

- Woensdag 19 augustus van 10:00 tot 17:00 uur
- Donderdag 20 augustus van 10:00 tot 17:00 uur
- Vrijdag 21 augustus van 10:00 tot 23:00 / 00:00 uur

Aanmelden voor deze drie dagen kan door een mail te sturen naar

[zomertoetje\\_zaltbommel@hotmail.com](mailto:zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com). Je ontvangt dan een inschrijf- en gezondheidsformulier.

Nadat de ingevulde formulieren en het kampgeld zijn ontvangen is de inschrijving definitief.

Wij rekenen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben! En voor de deelnemers tot het einde van de zomer of tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,

De Leiding van het Zomertoetje

## Uitgelicht

### Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.





# Protestantse Gemeente Zaltbommel

[www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl)

Weekbrief nummer 11

7 juli 2020

## Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar [scriba@pgzaltbommel.nl](mailto:scriba@pgzaltbommel.nl). Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website [www.pgzaltbommel.nl](http://www.pgzaltbommel.nl) en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.