



Het licht weer mogen ontsteken als teken van verbondenheid zowel in de kerk als thuis.



Onze roeping in deze tijd

Afgelopen zondag was het alweer de 7^e keer dat we zowel in de Sint Maartenskerk als thuis bij elkaar kwamen en met elkaar verbonden de samenkomst vierden.

Het blijft behelpen maar door goed voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien verliezen we elkaar niet uit het oog. Inmiddels hebben we besloten om de vieringen op deze wijze voor onbepaalde tijd voort te zetten in ieder geval tot 1 november as. Uiteraard blijven we de berichtgeving en de adviezen van de RIVM, de Rijksoverheid en de landelijke PKN volgen en passen we zo nodig onze aanpak daarop aan. Dat betekent concreet dat er nog geen georganiseerde kerkauto zal zijn, u zich vooraf zal moeten blijven aanmelden en laten registreren en dat u thuisblijft bij klachten als verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of smaak. In de persconferentie van vanavond is blijvend aandacht gevraagd voor het in acht nemen van de regelgeving. Ook vanaf deze plek kunnen we dat niet genoeg benadrukken. Houdt de regels in acht.

Maar het betekent ook dat we, in plaats van samenzang, kunnen blijven genieten van de zang van solisten, omlijst door prachtig orgelspel van onze organisten. En natuurlijk het onderdeel 'Mijn Lied'. Schroom niet als u suggesties heeft dat te laten weten. Wel graag met een motivatie die u zelf toelicht of laat voorlezen als u zelf niet aanwezig bent.

Op maandag 17 augustus is het T-moderamen voor de laatste keer in die samenstelling bij elkaar geweest. Op 16 maart dit jaar vond het eerste zogenaamde 'crisisoverleg' plaats. Bijeenkomsten waren niet meer mogelijk en dus kon ook de kerkenraad niet meer vergaderen. Beslissingen waren nodig en daarvoor werd mandaat gegeven aan wat later het T(ijdelijk) moderamen is gaan heten. Inmiddels komt de kerkenraad weer bij elkaar en daarom is het T-moderamen overbodig geworden.

We lazen dit keer Exodus 28:15-30, het kreeg als thema mee 'Op het hart gedragen'. Een enigszins curieus gedeelte waar we doorgaans vooral snel doorheen lezen. Het duizelt een beetje van alle stoffen, gouddraden en eerlijk gezegd krijg ik niet direct een helder beeld van het priestergewaad. Wat mij wel opvalt zijn de orakelstenen, daar wil ik wel wat meer van weten. Ook in andere vertalingen worden ze zo genoemd of geassocieerd met raad vragen. Het verhaal gaat dat ze indertijd aan Mozes zijn gegeven, maar zeker is dat niet. Wel worden de orakelstenen genoemd in Numeri 27:21 als Jozua raad vraagt over het wel of niet ondernemen van een veldtocht. De orakelstenen komen vaker voor bij het om raad vragen. Hoe de stenen precies gebruikt werden wordt niet duidelijk evenmin of ze ook duidelijkheid gaven. In de Joodse traditie is daarover wel iets meer bekend. De orakelstenen worden oeriem en toeniem genoemd, dat staat voor Licht en Volkommenheid. Een antwoord werd gegeven door het oplichten van de 12 andere stenen op de borsttas van de priester.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

www.pgzaltbommel.nl

Wat valt mij op? Allereerst dat orakelstenen wel heel ver af staan van mijn westerse belevingswereld, maar ook de zorgvuldigheid en de precisie. De borsttas mocht zelfs niet verschuiven en moest gedragen worden op het hart van de priester om, zo staat er: de Heer steeds opnieuw aan hen, de 12 stammen, te herinneren.

Wat kan ik ermee? Best interessant zo'n speurtocht, maar ik voel toch ook wat tegenstrijdigheid. Geen gesneden beelden van God, probeer God niet te vangen in jouw beperkte beeld, maar dan wel orakelstenen, valt dat met elkaar te rijmen? Misschien is de boodschap wel om geen moeite te doen om het mysterie te ontrafelen, hou het bij onvolledige en soms onverklaarbare en niet uit te leggen beelden die wel degelijk houvast kunnen bieden. Denk aan de hemel, het koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem. Geen idee hoe me dat voor te stellen, geen pasklare antwoorden, ook niet van de orakelstenen, maar laten we troost en moed ontlenen aan en vinden in het mysterie. God die ons eerst heeft liefgehad en die ons nooit zal laten vallen uit zijn hand.

Zondag 23 augustus is er om 10:00 uur weer een dienst in de Sint Maartenskerk, ds. Trijnie Bouw zal dan voorgaan. Op zondag 30 augustus gaat ds. Jos de Heer voor.

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn er is voldoende plaats, maar meld u wel vooraf aan bij de scriba, Arie Braspenning. Via email scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon (0418) 51 33 49. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen.

Bij binnenkomst meldt u zich aan en wordt uw aanwezigheid vastgelegd. Volg de aanwijzingen, de looproute en uitsluitend personen uit één huishouden mogen bij elkaar gaan zitten. Wijzig de opstelling niet door met stoelen te gaan schuiven en vooral: hou voldoende afstand.

Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping. Er is geen mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst koffie te drinken.

Voorbede

Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de stiltekapel.

De Sint-Maartenskerk is open van dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

Ook nodigen wij u uit voor het oecumenisch ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van kracht zijn.



Van de Kindernevendienst

Tijdens de zomervakantie zal er online kindernevendienst zijn, tot en met zondag 23 augustus. Let dus op het materiaal dat via Facebook (Jeugdwerk PG Zaltbommel) en email verspreid wordt!

En ja, dat betekent inderdaad dat er op zondag 30 augustus weer kindernevendienst wordt gehouden in de Sint Maartenskerk. Net als voor de vakantieperiode komen de kinderen niet in de kerkruinte,



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

www.pgzaltbommel.nl

maar worden ze gebracht en opgehaald bij de achteringang. Op zondag 30 augustus zal er ook aandacht zijn voor het zogenaamde 'drempelmoment', de overgang van de basisschool naar de middelbare school en dus het afscheid van de kindernevendienst.

Denkt u er aan om ook kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te registreren.

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Van de kindernevendienst

Gebruikersplan

Er is een zogenaamd 'Gebruikersplan' opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke gebouwen.

Voor de goede orde. Het Anker wordt alleen gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. Daarvoor is de grote zaal speciaal ingericht en het is niet de bedoeling dat de andere zalen of ruimtes worden gebruikt. Aanvragen kunnen worden gedaan via de koster en in voorkomende gevallen wordt een aangepast Gebruikersplan opgesteld. Concreet is het gebruiksplan van het Anker gewijzigd en aangevuld ten behoeve van repetities van Eljakim en eenmalig voor het 3-daagse Zomertoetje.

Samenvatting

- Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of (0418) 51 33 49
- Volg de looproute en de aanwijzingen
- Bij klachten thuisblijven (verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of smaak)
- Hou 1,5 meter afstand
- Maak geen gebruik van de garderobe
- Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
- Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
- Er is geen samenzang
- Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
- Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
- Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Met elkaar

Bloemengroet

Op zondag 9 augustus zijn de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswens, bezorgd bij:

Mevrouw Wil Nieboer, zij heeft een nieuwe heup gekregen en is nu weer thuis om verder te herstellen.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

Afgelopen zondag 16 augustus zijn de bloemen met een hartelijke groet van ons allen bezorgd bij:
Mevrouw Scheffers- van Loon



Verjaardagen 85+

Er zijn de komende 2 weken geen jarigen.

Huwelijksjubileum

Op 2 september zijn 65 jaar getrouwd:

De heer en mevrouw Blanken-Kosters

Van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans



De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen. Gedurende de maand augustus is ds. Jos de heer op vakantie.



Berichten van overlijden

Op 6 augustus 2020 is overleden in de leeftijd van 89 jaar

Hermen van Eck

Geboren te Zaltbommel op 15 augustus 1930

Drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver

Erelid van Harmonie 'De Karel'

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 13 augustus in crematorium Rosmalen

Op 13 augustus 2020 is op bijna 90-jarige leeftijd overleden

Hennie de Jong-van Eck

Geboren op 19 augustus 1930

Echtgenote van Ton de Jong

Moeder, schoonmoeder en oma van

Margriet en Rob

Nick en Julia

Caitlyn

Anton en Jacqueline

Donja

Op woensdag 19 augustus is er om 13:00 uur een afscheidsdienst voor genodigden in de aula van het Crematorium 'De Maaslanden' Abt van Engelenlaan1, 5253 VN Nieuwkuijk

Op 13 augustus 2020 is overleden

Gerarda Maria Welbie-Roza

Geboren op 29 maart 1936 in Vuren

Sinds 2011 weduwe van Johannes Welbie

Ben, in liefdevolle herinnering

Antoinette

Daisy en Bram

Danny

Familie Roza

Familie Welbie



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

Niet vergeten.....

Belijdeniskring start 8 september

Nadat we de kring zo abrupt moesten afbreken gaan we in september weer een start maken met de belijdeniskring. Nog even het doel: met elkaar spreken over geloven en het geloof. Hoe doe je het? Hoe ervaar je het? Maar ook: wat mag je geloven? Tevens geldt het als voorbereiding voor belijdenis doen, maar dat is geen verplichting. Je kunt dus ook meedoen als je al belijdenis hebt gedaan. We hebben al een mooie groep (voornamelijk jonge) mensen, maar aansluiten kan zeker nog. Welkom bij de startbijeenkomst op dinsdagavond 8 september. Meer informatie en opgave bij (een van) de predikanten.

Niet vergeten.....

Opvoeden met geloof 7 september

Voor ouders met jonge kinderen is er weer een bijeenkomst gepland, en wel op maandagavond 7 september. De onderlinge uitwisseling, de ontmoeting en de gezamenlijke bezinning wordt als zeer waardevol ervaren. Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij (een van) de predikanten.

Geluidsmannen of -vrouwen gezocht

In de Sint Maartenskerk is recent de geluidsinstallatie vernieuwd en

Niet vergeten.....

beeldapparatuur geplaatst. Voor de bediening hiervan tijdens de kerkdiensten willen we een beroep doen op meerdere geluidsmannen of geluidsvrouwen. Samen met de opnamegroep die ook in het Anker actief was kunnen we dan een groep vormen voor de bediening van de apparatuur.

Ben jij degene die we zoeken? Meld je dan aan bij Tom van Steenis bel of app 06 38 42 01 85 of stuur een mail naar scriba@pgzaltbommel.nl.

Christelijke meditatie Bommelerwaard seizoen 2020-2021

We presenteren u hieronder het programma van drie meditaties per maand, één op dinsdagmiddag in de kerk van Hurwenen, één op dinsdagavond in de Sint Maartenskerk, en één op woensdagavond in de Sint Martinus. We hopen dat het volgen van deze meditaties ieders eigen meditatieve bezigzijn zal stimuleren. Alle avonden en middagen zijn open en gratis en kunnen zonder aanmelding gevolgd worden. Uiteraard volgen we de aanwijzingen van het RIVM en houden de anderhalve meter aan.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 14
18 augustus 2020

www.pgzaltbommel.nl

Dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur in het Hurns Kerkje, Hurwenen

Vanwege corona is er geen koffie-inloop vooraf, we beginnen om 15.00 uur, afsluiting om 16.15 uur.

De data voor het seizoen 2020-2021 zijn:

13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni

Dinsdagavond van 20.00-21.15 in de Sint Maartenskerk (Kerkplein 1, via zij-ingang)

15 september, 20 oktober en 17 november.

Woensdagavond 20.00-21.15 in de Sint Martinuskerk (Oliestraat 26)

30 september, 28 oktober en 25 november.

Wie aankondigingen, informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor opgeven: jos.de.heer@hetnet.nl.



Raad van Kerken

Slachtofferhulp Nederland zoekt vrijwilligers die het verschil kunnen maken voor een slachtoffer. De vrijwilliger is vrij in het plannen van zijn of haar eigen werk en heeft volop mogelijkheden om zijn of haar kennis en ervaring in te zetten. Interesse gewekt? Kijk op <https://www.slachtofferhulp.nl/werken-bij/word-vrijwilliger/>.

Vrijwilligers gezocht

Veel dagjesmensen doen Zaltbommel aan en natuurlijk willen ze dan ook de Sint Maartenskerk graag van binnen zien. Ook stad- en buurtgenoten vinden het fijn om zomaar even de kerk binnen te kunnen lopen, een kaarsje aan te steken of nog te genieten van de tentoonstelling Bijbelse Beelden.

De kerk is van dinsdag t/m zondag geopend van 13.30 tot 16.30 uur.

Er is plaats voor nieuwe vrijwilligers!

We zoeken gastvrouwen of -heren om de bezoekers in de kerk te ontvangen en enigszins wegwijz te maken, ook mensen voor begeleiding van de torenbeklimmingen zijn nodig.

Wie interesse heeft in een van deze afwisselende taken met veel boeiende ontmoetingen kan contact opnemen met Wim Bijkerk via ssm@maartenskerk.nl of 06 50 630 987.

Lief en leed

Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We proberen in de weekbrieven aandacht te geven aan het 'wel en wee' in de gemeente, maar dat kan niet zonder uw hulp. Laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een kaartje.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

Een initiatief van:



Het Leerhuis Zaltbommel is er voor iedereen!

Wilt u beter leren lezen en schrijven?
Heeft u moeite met formulieren invullen?
Wilt u graag voorlezen aan uw (klein)kinderen?
Wilt u leren pinnen en digitaal betalen?
Wilt u werken met de computer of mobiel?
Wilt u leren omgaan met social media?

Kent u iemand die moeite heeft met deze vaardigheden?

Wilt u graag vrijwilliger bij het Leerhuis worden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Leerhuis Zaltbommel - bel, mail of kom langs.

☎ 06 - 576 930 36
✉ info@leerhuiszaltbommel.nl
🏠 Brede school de Waluwe,
ingang Prins Bernhardweg

Openingstijden:

Maandag: 13.00 - 17.00 uur en

woensdag: 9.00 - 12.30 uur.

Verder op afspraak.



www.taalvoorhetleven.nl | tel. 0800 023 44 44

Met de wereld

Collectes

Afgelopen zondag 16 augustus is er, in tegenstelling tot eerdere berichten, gecollecteerd voor Kerk in Actie-Giro555 voor de ramp in Beiroet. Zondag 23 augustus is de diaconale collecte daarom alsnog bestemd voor Kerk in Actie: Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor ouders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

Op zondag 30 augustus wordt er gecollecteerd voor ZWO The Rossing Center for Education and Dialogue in Jeruzalem.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

www.pgzaltbommel.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 23 augustus bestemd voor jeugdwerk en catechese en op 30 augustus voor wijkwerk en gemeenteopbouw.

IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop. U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

Collectebonnen

Bij de uitgang staat inmiddels een doos waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen geld, maar alleen collectebonnen.

Als u de collectebonnen in een envelop doet en daarop de bestemming vermeldt, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Als u geen bestemming aangeeft of de bonnen los in de doos deponeert dan delen de Diaconie en de Kerkrentmeesters die gift en zij geven dan daar zelf een bestemming aan.

De penningmeester van de Diaconie,

De penningmeester van de Kerkrentmeesters.

De Kerkrentmeesters.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.

Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	tvansteenis@gmail.com

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 14

18 augustus 2020

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.