



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

*Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.*



Onze roeping in deze tijd

Of we het nu leuk vinden of niet, onze levens worden voor een groot deel beheerst door corona. Aanvankelijk gaf het energie om ons vooral te richten op wat er wel mogelijk was, maar inmiddels wordt ook dat steeds lastiger. In de lente en de zomer leek het virus zich toch enigszins terug te trekken, inmiddels is het weer volop aanwezig. Het is spannend en we zijn er wel een beetje klaar mee. Maar ja, het virus is nog niet klaar met ons. Hoe houden we de moed erin, wat blijft erover van de normaal gesproken feestelijke tijd van advent en kerst? Een tijd van hoop en verwachting. Laten we met elkaar alles op alles zetten om er juist een onvergetelijke adventstijd van te maken. Misschien wel juist nu, want wat betekent hoop en verwachting nog als we bij de pakken neerzitten, als we de hoop opgeven. Er komen betere tijden en ondanks alle beperkingen, kunnen we nog vieren met elkaar en verbonden zijn. Laten we dat koesteren en vooral ook volhouden. Elkaar niet loslaten maar ons juist verbonden voelen met elkaar. Of u nu in de kerk aanwezig bent, of thuis verbonden bent.



Welkom!

U wordt dan ook van harte uitgenodigd voor de dienst op zondag 1 november in de Sint-Maartenskerk. De dienst begint om 10:00 uur en voorganger is ds. Jos de Heer.

De dienst is aangekondigd als gedachtenisdienst, juist bij zo'n dienst is aanwezigheid van nabestaanden en gemeenteleden heel belangrijk. Dat is vanwege de maatregelen niet mogelijk en daarom is besloten dit moment te verplaatsen naar de dienst van 31 december. De nabestaanden zijn hier persoonlijk over geïnformeerd.

Een lichtje voor je geliefde op Allerheiligen

De Sint-Maartenskerk is op 1 november a.s. van 17:00-19:00 uur (aansluitend aan de gewone zondagsopenstelling) open voor mensen die op eigen stille wijze een overledene willen gedenken. 'Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten', zo zong Bram Vermeulen in het lied 'Testament'. In de dagen rond 1 november worden in de kerken de overledenen herdacht in allerlei vieringen met allerlei rituelen. Daarom stellen wij als Protestantse Gemeente Zaltbommel de Sint-Maartenskerk open voor iedereen die op zijn eigen stille wijze zijn of haar eigen geliefde overledene(n) wil gedenken. Ieder die dat wil, kan een lichtje ontsteken en zolang dat wenselijk is in de kerk verblijven. Het is dus geen kerkdienst of mis, maar de kerk is vrij toegankelijk om op je eigen manier stil te staan bij het leven en de dood van die mens die er niet meer is, maar voor jou van zoveel betekenis is. Vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur is de Sint-Maartenskerk geopend voor gedenken, stilte en er is ook gelegenheid tot gesprek.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

www.pgzaltbommel.nl

Wees welkom! Vanzelfsprekend vragen we u zorgvuldig de nodige afstand te bewaren in verband met de coronacrisis.

Woensdag 4 november is er vanwege Dankdag om 19:30 uur een dienst in de Sint-Maartenskerk en op zondag 8 november is er een wel heel bijzondere dienst o.l.v. ds. Trijnie Bouw waarin kinderen, geheel naar Bijbels voorbeeld, in het midden mogen staan.

SINT MAARTENSFEEST ZONDAG 8 NOVEMBER 10.00 UUR SINT MAARTENSKERK



Nee, dit jaar geen groots feest van het delen op 11 november

maar wel een Sint Maartensfeest op zondag 8 november!

Alle kinderen tot en met 12 jaar zijn van harte welkom

in de Sint Maartenskerk. We beginnen om 10.00 uur.

We maken er een mooi feest van met de nodige verrassingen.

(Er is deze zondag dus geen kindernevendienst in het Anker)

Iedereen boven de 13 kan het feest thuis meemaken via www.kerkdienstgemist.nl.

Geef je gauw op bij scriba@pgzaltbommel.nl en vertel er dan ook bij als er i.v.m. de begeleiding een volwassene mee moet komen.

Natuurlijk zorgen wij ook voor begeleiding in de kerk en voor opvang bij ingaan en uitgaan van de kerk.

Het maximum van 30 personen blijft gelden inclusief het vooraf aanmelden bij de scriba, Tom van Steenis. Via e-mail scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon 06 38 42 01 85. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen en als u klachten heeft, blijf dan thuis. Als het maximum van 30 personen is bereikt wordt u, als u dat wilt, op de lijst gezet voor de volgende week. Daarnaast vragen we u om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Als u plaats heeft genomen kan het worden afgedaan.

Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping.

Er worden dan wel geen nieuwe maatregelen verwacht, toch hebben we besloten ook nu het persmoment met de minister-president af te wachten en de weekbrief een dag later op woensdag 28 oktober 2020 uit te brengen.

Vergaderen

Vergaderingen of andere bijeenkomsten willen wij zoveel mogelijk beperken of online laten plaatsvinden, daarom is besloten om het Anker tot nader order niet meer beschikbaar te stellen voor vergaderingen of andere bijeenkomsten.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

www.pgzaltbommel.nl



Overdenking bij Nehemia 9:1-17 Droog je tranen

Eigenlijk stond voor deze keer hoofdstuk 8 op het NBG-rooster. Dat gedeelte over het Loofhuttenfeest is zondag tijdens de dienst gelezen en uitgelegd en daarom kies ik voor hoofdstuk 9. Ik heb me eerlijk gezegd niet beperkt tot vers 17 maar ben door blijven lezen. Een mooie en kernachtige samenvatting van de eerste Bijbelverhalen. Wat mij daarbij opvalt is dat het daarbij altijd draait om het hele volk. Het begon weliswaar met een verbond met Abraham, maar ook dat was erop gericht een volk te worden, Gods volk. Het ging niet om individueel welbevinden, maar altijd om het hele volk. Ook als het misging, misdroeg het volk zich. Het volk had God nodig, maar God kon ook niet zonder het volk zo lijkt het. Het handelen van God werd zichtbaar door het volk en het volk.....

Het volk lijkt zich er weinig van aan te trekken. Sterker nog juist als het zo goed gaat, kwamen ze in opstand en vermoorden ze zelfs de profeten. En als het dan tegenzat, ze onderdrukt werden dan wisten ze God weer te vinden en God? In Zijn grote liefde stuurde Hij bevrijders, liefdevol als Hij is, redde Hij hen vele malen.

Dit is een verhaal van onvoorwaardelijke verbondenheid? Van een God die zo verbonden is, dat Hij niet kan loslaten, want door dat te doen laat Hij ook zichzelf los.

Richten de oude verhalen zich daarbij op het volk van Israël, met de komst van Jezus, de goede herder (Johannes 10) wordt de kudde, het volk, uitgebreid. Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naam mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. Als wij zijn stem horen, hem volgen, dan maken we deel uit van dat volk. Van Gods volk. Dan delen we in de belofte dat God Zijn volk niet los zal laten, niet los kan laten. En net als toen het volk weten ook wij het soms even niet meer. Zijn we de weg kwijt en voelen we ons als van God los. Maar wat is het dan mooi om te weten dat God geduldig is en Zijn volk niet zal verlaten omdat Hij een genadige en liefdevolle God is.

Het NBG zette boven dit gedeelte 'Droog je tranen'. Ik vind dat niet direct terug in het gedeelte, maar het deed me wel direct denken aan die profeet op dat eiland. Openbaringen 21:4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Nu nog zijn we soms de weg kwijt, lijken we van God los, maar God laat niet los, God redt!



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

Voorbede

Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de stiltekapel.

De Sint-Maartenskerk is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur en op vrijdag en zaterdag vanaf 10:00 tot 16:30 uur

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

Ook nodigen wij u uit voor het oecumenisch ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van kracht zijn.



Gebruiksplan

Er is een zogenaamd 'Gebruiksplan' opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke gebouwen.

Samenvatting

- Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of 06 38 42 01 85
- Volg de looproute en de aanwijzingen
- Bij klachten thuisblijven (verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of smaak)
- Hou 1,5 meter afstand
- Maak geen gebruik van de garderobe
- Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
- Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
- Er is geen samenzang
- Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
- Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
- Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Op zondag 1 november kan de Kindernevendienst in Het Anker ook via Teams worden gevolgd. Aanvang 10:00 uur en aanmelden via kndzaltbommelive@gmail.com.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Denkt u eraan om ook kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te registreren. De aanmelding graag uiterlijk op donderdag, zodat de leiding de mogelijkheid heeft om zich voor te bereiden.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020



Met elkaar

Bloemengroet

Zondag 17 oktober zijn met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij mevrouw Wil van der Heiden, mevrouw van der Heiden mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, we hopen dat ze snel weer verder opknapt.

Er is ook een kaart van ons allen gestuurd naar de heer Martin van Baalen, hij was opgenomen in het ziekenhuis na een lelijke val en is inmiddels geopereerd aan zijn heup. Gelukkig is hij weer thuis, maar heeft nog een hele weg te gaan van revalidatie.

Zondag 24 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Zwakhals-van Helden.

Verjaardagen 85+

3 november de heer S. van Eck

4 november de heer T.T. van der Zanden

5 november mevrouw J. Hokken-Kramp

11 november mevrouw. N. Hart

12 november de heer B. van Brakel



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

**Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.**

**Is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.**

**Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten...**

**Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...**

1 november: gedachteniszondag

Huwelijksjubilea

Op 4 november zijn 55 jaar getrouwd de heer en mevrouw Burnet en op november zijn 50 jaar getrouwd de heer en mevrouw Blom

Van harte gefeliciteerd.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans



De predikanten zullen in deze coronatijd hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

Met de wereld

Collectes

Zondag 1 november is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie Zending.

Indonesië, kerk met vrouwen in de hoofdrol. De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Met de opbrengst van deze collecte steunen wij het opleiden van deze vrouwen.



Woensdag 4 november, dankdag dan wordt er gecollecteerd voor de Voedselbank. Op zondag 8 november is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk Jeugdwerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 1 november bestemd voor jeugdwerk en catechese en op 8 november voor het onderhoud van de pastorieën.
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Appostel app.

U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Bestaande gebruikers van de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken.



Collectebonnen

Bij de uitgang staat inmiddels een doos waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen geld, maar alleen collectebonnen.

Als u de collectebonnen in een envelop doet en daarop de bestemming vermeldt, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Als u geen bestemming aangeeft of de bonnen los in de doos deponeert dan delen de Diaconie en de Kerkrentmeesters die gift en zij geven dan daar zelf een bestemming aan.

De penningmeester van de Diaconie,

De penningmeester van de Kerkrentmeesters.

De Kerkrentmeesters.

Adventskalender 2020

In Kerkennieuws heeft u er wellicht al over gelezen: als vervolg op de veertigdagentijd kalender in 2019 willen we dit jaar samen met u en jou een Adventskalender maken. Met alle beperkingen die nu gelden in het onderling contact lijkt dit ons een mooie manier om toch gedachten en ideeën uit te wisselen. Het is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse gemeente en de St. Martinus parochie. Wat roept de Adventstijd bij u op en wilt u dat delen met anderen? Woorden van hoop, een mooie tekst of gedicht, herinneringen. Een lied of een muziekstuk met toelichting waarom u dat zo aan spreekt. Of een knutseltip voor de donkere decemberavonden. Ook kinderen moedigen we aan om bij te dragen, misschien met een tekening of een beschrijving wat jij nou zo fijn aan Kerst vindt. We zijn



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

www.pgzaltbommel.nl

benieuwd naar uw en jouw bijdragen. Praktische info: het formaat van de kalender is A5 (half A4, circa 200 woorden). En u heeft tot 11 november de tijd om iets aan te leveren. Alle bijdragen zijn welkom via theo.boogaard@xs4all.nl of jeannette@huizedekleine.nl Als u vragen heeft of niet zo handig bent met e-mail, bel dan 06 15062584.

Jeannette de Kleine en Theo Boogaard

SCHOEENEN DOOSACTIE Geef een cadeau van onschatbare waarde

GAIN

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt!
Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Juist door de corona crisis, is dit 'kostbare' geschenk voor kinderen die toch al onder moeilijke omstandigheden leven, zeer welkom.

Die leuke barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder ... Ze laten een kind op Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij persoonlijk hebt uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer naar school! Jouw schoenendoos is zo'n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat behandelen.

De ontvangende kinderen krijgen bij de doos ook een boekje met Bijbelverhalen, als dat toegestaan is in het bestemmingsland.

Vog niet helemaal overgehaald om mee te doen? Bekijk dan het filmpje ['Jij dacht aan mij!'](#) en ga aan de slag voor een glimlach op een kindergezicht!

Voor de inhoud van de dozen kunt u terecht op de website van PGZaltbommel.nl met een link naar de digitale folder van de schoenendoosactie.

Als ZWO commissie promoten we graag deze actie, al weten we dat we voorzichtig moeten zijn met het verzamelen en verwerken van de dozen, maar dat hebben we als ZWO commissie er graag voor over om toch zoveel mogelijk kinderen te verrassen.

Er liggen folders in de kerk, maar als u mailt, willen we ze gerust ook even bij u door de vriendenbus doen. Dozen en spullen inleveren kunt u doen door even te bellen of te mailen naar één van de hieronder aangegeven contactpersonen. Inleveren in de kerk is vanwege de verscherpte maatregelen niet mogelijk.

De contactpersonen zijn:
Mieke Erlings, telefoon 06-27043101 of per mail mieke.erlings@gmail.com
Jessica van Leeuwen, telefoon 06-29030858 of per mail janjes@upcmail.nl

Op 15 november zal er een collecte gehouden worden voor het aanvullen van de dozen in het vervoer van de schoenendozen naar het bestemmingsland.
U kunt uw gift digitaal overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:
NL07 RABO 0374 3730 78 onder vermelding van ZWO Schoenendoosactie 2020

We hopen dat er veel gemeenteleden mee doen en willen u namens de ZWO leden alvast hartelijk danken voor uw inzet.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

Lief en leed

Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We proberen in de weekbrieven aandacht te geven aan het 'wel en wee' in de gemeente, maar dat kan niet zonder uw hulp. Laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een kaartje.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Richard den Oudsten 06-51825168 of via email: richard@ricado.nl.

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel.

Toch is één ding duidelijk: de bijbelgenootschappen zijn solidair met elkaar. Er is een solidariteitsfonds waarin de 151 wereldwijd verspreide bijbelgenootschappen samenwerken en waaruit zij elkaar financieel ondersteunen waar nodig.

Bijna dertig bijbelgenootschappen zijn ernstig getroffen door de coronacrisis. De grootste problemen zijn dalende bijbelverkopen en lagere inkomsten. In veel landen liepen projecten vertraging op door het verplichte thuisblijven. Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. Het NBG is financieel solide, maar vreest na de crisis nog een na-ijleffect.

Toch vertrouwt de directie van het NBG op de wens die leeft in de achterban om medemensen in moeilijke omstandigheden de Bijbel als bron van troost, bemoediging en hoop aan te reiken. Het NBG helpt te luisteren naar wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.

Bijvoorbeeld via blogs en de campagne 'Wat deel jij?' over barmhartigheid. Helpt u ook mee door uw gift voor de collecte op bijbelzondag, 25 oktober? U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.



Gezocht kosters en versterking voor team Beeld & Geluid

Nu de kerkdiensten, met beperkingen, weer gestart zijn, moet er natuurlijk ook voor gezorgd worden, dat alles praktisch goed verloopt. Daarvoor kunnen we als gemeente al jaren een beroep doen op diverse kosters.

Het takenpakket is eenduidig en eenvoudiger gemaakt. De koster is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het kerkgebouw en zorgt ervoor, dat alles ordentelijk verloopt. De koffie wordt verzorgd door het team Koffiezetters en het beeld en geluid worden voortaan verzorgd door het team Beeld & Geluid. Op deze wijze vertrouwen wij erop, dat de werkzaamheden zo goed mogelijk verdeeld worden en dat ze eenduidig zijn.

Op dit moment wij we op zoek naar minimaal drie kosters (of echt)paren). Met dit aantal ben je als koster maximaal 1x per maand aan de beurt. Voor nadere vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Bert Kaasjager 0418-516499 of per mail: bert.kaasjager@upcmail.nl



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 19

28 oktober 2020

www.pgzaltbommel.nl

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is team Beeld & Geluid ook op zoek naar versterking. Tot nu toe is er één aanmelding gekomen voor get Anker, maar er is meer nodig. Zonder het werk van de Koster en Beeld & Geluid kunnen we geen erediensten houden. Het is daarom echt belangrijk, dat gemeenteleden zich gaan aanmelden. Wij vragen iedereen hierover goed na te denken en waar nodig de verantwoordelijkheid te nemen om de teams te komen versterken.

Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Rudy Klunder	06 51 58 66 44	voorzitter@pgzaltbommel.nl
Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	scriba@pgzaltbommel.nl
Richard den Oudsten	06 51 82 51 68	richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, bundelen de krachten in het platform <https://nietalleen.nl/>.