



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 21
26 november 2020

*Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.*



Ook deze week ontvangt u van ons de digitale nieuwsbrief. Het opgenomen bericht van overlijden van Leendert de Jong raakt ons allemaal. We kunnen de snelheid waarmee hij ons heeft moeten verlaten nog niet bevatten. Maar naast ons verdriet staat ook een intense dankbaarheid om de persoon die Leendert voor velen in de gemeente is geweest.

Afgelopen maandag ontvingen we aan het begin van de kerkenraad nog een bericht van Leendert: "Een goede kerkenraad gewenst". We hebben dat gelukkig nog met de kerkenraad kunnen delen. Het toonde zijn betrokkenheid voor de onderwerpen en de liefde&zorg voor de Protestantse Gemeente.

Komende zaterdag 28 november wordt in besloten kring afscheid genomen en vervolgens gaat de stoet lopend vanuit het Anker naar de begraafplaats. We wensen Anja, Marjanneke, Nienke en Vincent en de jonge Stijn de kracht toe om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Laten we hen omringen met onze liefde.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 21

26 november 2020



We laten je stevig los
maar houden je altijd vast

in ons hoofd
in ons hart
in honderd herinneringen
dichtbij
blijf jij

we laten je stevig los
maar houden je altijd vast

iemand als jij
kan niet gaan
zo iemand blijft
je altijd bij

Wij hadden je graag uitgenodigd, maar nemen in besloten kring afscheid van Leendert op zaterdag 28 november in een dienst die begint om 10.30 uur in Het Anker in Zaltbommel.

Je kunt de dienst wel live meekijken of terugkijken via de website www.kerkdienstgemist.nl, waar je kiest voor Protestantse Gemeente Zaltbommel.

Wij vinden het fijn als je een reactie of een mooie herinnering aan Leendert plaatst op de digitale gedenkplaats: www.memori.nl/leendert-de-jong

Wij zorgen voor bloemen.
Leendert hield van bloemen, maar het was zijn wens dat je in plaats hiervan een gift geeft aan Stichting CliniClowns, IBAN NL17 INGB0000005534 o.v.v. Leendert.

Nieuwe Tijningen 99
5301 DA Zaltbommel

Treur niet omdat ik gestorven ben, maar wees blij dat ik geleefd heb

Wij hebben Leendert los moeten laten.
Hij is uit de tijd naar de eeuwigheid gegaan.

Leendert de Jong

13 april 1960

24 november 2020

Grote liefde van Anja

Trotse vader en opa van Marjanneke
Nienke, Vincent, Stijn

Zoon van Jannie en Ees



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 21
26 november 2020

www.pgzaltbommel.nl

Onze roeping in deze tijd

De komende zondagen in december zijn wij gehouden aan de beperkende regels i.v.m. het coronavirus. De kerk blijft open voor zondagse diensten en ochtend- en avondgebeden, zij het met een beperkt aantal personen, we blijven met elkaar verbonden omdat de zondagse diensten digitaal worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Op 29 november is het de eerste zondag van Advent. Een tijd van hoop en verwachting. Nu misschien wel meer dan ooit. Kunnen we bij elkaar komen, als gezin, als familie, als kerk? Laten we juist nu de moed erin houden en alles op alles zetten om er een onvergetelijke adventstijd van te maken. Er komen betere tijden en ondanks alle beperkingen, kunnen we nog vieren met elkaar en verbonden zijn. Laten we dat koesteren en vooral ook volhouden. Elkaar niet loslaten maar ons juist verbonden voelen met elkaar. Of u nu in de kerk aanwezig bent, of thuis met ons meeviart.

In deze dienst op 29 november die om 10.00 uur begint in de St. Maarten, nemen wij als Protestantse Gemeente Zaltbommel afscheid van onze predikant ds. Jos de Heer, die gebruik gaat maken van zijn emeritaat. U kunt deze dienst volgen via de livestream op www.kerkdienstgemist.nl

Uitnodiging



 Protestantse Gemeente
Zaltbommel

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zaltbommel geeft kennis van de afscheidsdienst op zondag 29 november a.s. waarin

Ds. Jos de Heer afscheid zal nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Zaltbommel en gebruik gaat maken van zijn emeritaat.

Deze dienst begint om 10.00 uur in de St. Maartenskerk in Zaltbommel

In de afscheidsdienst gaan ds. Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer voor.

In verband met de groeps grootte zijn wij beperkt tot 30 personen in de deelname aan de dienst.

U wordt van harte uitgenodigd de dienst te volgen via de livestream op www.kerkdienstgemist.nl

Namens de kerkenraad Protestantse Gemeente Zaltbommel

Rudy Klunder, voorzitter



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 21

26 november 2020

Kerkdienst 6 december in het Anker

Zondag 6 december 2^e Advent om 10:00 uur gaat ds. Trijnie Bouw voor in het Anker. Deze dienst staat in het teken van de bediening van de Doop aan Senn Arie Schreuders geboren 25 augustus 1918 en Isabel Schreuders geboren 21 september 2020, zoon en dochter van Alex Brugmans en Marije Schreuders, Gisbert Schairtweg 14 5301 XC Zaltbommel.



Er geldt een maximum van 30 personen u dient zich vooraf aan te melden bij de scriba, Tom van Steenis. Via e-mail scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon 06 38 42 01 85.

Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen. Als u klachten heeft, blijf dan thuis. Als het maximum van 30 personen is bereikt wordt u, als u dat wilt, op de lijst gezet voor de volgende week. Daarnaast vragen we u om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Als u plaats heeft genomen kan het worden afgedaan.

Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping.

Uitnodiging Gemeenteavond maandag 30 november.

Op 25 november 2019 was de laatste gemeenteavond. Er is in dit jaar veel gebeurd en vooral het coronavirus heeft ons beziggehouden. De kerkenraad wil graag met u kort terugblikken op de wijze waarop we hiermee om zijn gegaan. Het tweede belangrijke punt is de ontwikkelingen rondom de St. Maartenskerk en een initiatief vanuit een gezamenlijke Denktank. Deze Denktank bestaat uit enkele leden van de kerkenraad en de Stichting St. Maarten. Het behelst een gezamenlijk alternatief, vanuit ons vastgestelde programma van wensen, om de kerk in de toekomst te blijven gebruiken door onze protestantse gemeente.

We zullen deze gemeenteavond via www.kerkdienstgemist.nl in een besloten omgeving uit zenden. We beseffen ons ook dat hiermee een belangrijk deel van de interactie ontbreekt die op een normale gemeenteavond het juist zo waardevol maakt.

Middels e-mail kunnen we echter vrij snel reageren op binnenkomende vragen.

Stuur uw e-mail op die avond naar scriba@pgzaltbommel.nl

Aanvang is 19:30 uur.

Als u wilt deelnemen, geef dan uw e-mailadres door aan de scriba Tom van Steenis e-mail: scriba@pgzaltbommel.nl of als u vragen heeft telefoon 06 38 42 01 85.

Hartelijke groet,
Rudy Klunder, voorzitter

Voorbede

Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de gedachtenishoek.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 21

26 november 2020

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

U wordt van harte uitgenodigd het oecumenisch ochtendgebed bij te wonen. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de coronamaatregelen van kracht zijn.

Van de Kindernevendienst

Aanstaande zondag begint de Advent. Advent is de tijd vóór het kerstfeest.

Jullie kennen vast wel de adventskalender: je mag elke dag een luikje/ deurtje open doen ; als alle luikjes/ deurtjes open zijn is het kerstfeest. In de adventstijd vertellen wij elke zondag tijdens de kindernevendienst een verhaal over Advent en we maken iets naar aanleiding van dit verhaal. Natuurlijk hebben we ook iets lekkers voor jullie; daarvoor hoef je niet eens een luikje/ deurtje open te doen. Dat is LEKKER makkelijk hè!

Wij nodigen je/ jullie uit om a.s. zondag naar 't Anker te komen: om 10.00 uur beginnen we tot ong. 11.15 uur of totdat je opgehaald wordt.

Meld je je wel even aan
kndzaltbommellive@gmail.com

Hartelijke groeten van de kindernevendienst!
Rina en Joke wachten je zondag op!



Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Op zondag 29 november is er weer Kindernevendienst in Het Anker en dat kan via Teams worden gevolgd. Aanvang 10:00 uur en aanmelden via kndzaltbommellive@gmail.com.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel. Denkt u eraan om ook kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te registreren. De aanmelding graag uiterlijk op donderdag, zodat de leiding de mogelijkheid heeft om zich voor te bereiden.



Gebruiksplan

Er is een zogenaamd 'Gebruiksplan' opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke gebouwen.

Samenvatting

- Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of 06 38 42 01 85
- Volg de looproute en de aanwijzingen
- Bij klachten thuisblijven (verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of smaak)
- Hou 1,5 meter afstand
- Maak geen gebruik van de garderobe
- Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
- Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
- Er is geen samenzang
- Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
- Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
- Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Met elkaar

Dank je wel!!

Deze vrijwilligers: Miep Arendse, Jannie Gil, Betty van Hemmen, Lutz Kerkhoven, Kees Lootens en Henk Oldenhof(pianist) willen we graag bedanken voor hun medewerking in de weeksluitingen van de Wielewaal. Zij zijn in de loop van het afgelopen jaar gestopt met deze functie in het vrijwilligerswerk, dat zij vaak vele jaren lang gedaan hebben. Hartelijk dank en hulde aan jullie, van ons allen.

De bloemengroet.

Zondag 15 november zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Dhr. T. v.d. Wetering

Zondag 22 november zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij: Dhr. Kees Lootens.
Kees is verhuisd naar Doorn. Het thuis wonen werd moeilijk en hij is blij dat hij nu in Doorn mag wonen, waar ze heel goed voor hem zorgen, aldus Kees. Hij vond het erg fijn om bezoek te ontvangen en vertelde dat iedereen de hartelijke groeten moest hebben.

Mevr. Marijke Schouten wordt donderdag 26 november opgenomen in het JBZ in Den Bosch voor een darmoperatie. We wensen haar heel veel sterkte en beterschap. We hopen dat ze snel weer opknapt zodat ze weer naar haar huis in Zaltbommel kan.

Mevr. Margreet Vissers is op maandag 23 november met hartklachten opgenomen in het JBZ in Den Bosch, zij zal daar blijven tot er een oproep voor een operatie komt. Ze ligt op A2 Zuid, kamer 25.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 21
26 november 2020

www.pgzaltbommel.nl

Arie Korteweg is positief getest is op corona. Hij heeft weinig klachten maar moet zeker tot 5 december in quarantaine. Dat zal wel stil zijn. We wensen allen van harte beterschap.

Wat een glimlach vermag

*Hij kost niets, maar brengt veel teweeg
Hij schiet voorbij in een flits
Maar de herinnering er aan blijft soms voor altijd.
Toch laat hij zich niet kopen, lenen of stelen.*

*En als ik te moe mocht zijn
je een glimlach te schenken,
wil je er alsjeblieft
één van jou achterlaten?*

*Want niemand heeft een glimlach zo nodig
Als wie er geen meer te geven heeft.*

Emelda Tshuma

Ingezonden door een gemeentelid, heeft u ook een mooi gedicht dat u met ons wil delen. Stuur deze dan naar: pastoralertaad@pgzaltbommel.nl

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+

26-11-2020: Mevr. E.S. Reijngoud – v.d. Zaal

26-11-2020: Dhr. J. v.d. Meer

28-11-2020: Dhr. F. Hagenaar

11-12-2020: Dhr. N. v Rijsbergen



Huwelijksjubilea:

50 jaar getrouwd:

09-12-2020: Dhr. en mevr. v. Geloven – v. Gameren

11-12-2020: Dhr. en mevr. Kielen - Ossewaarde

Van harte gefeliciteerd.

Gerrit Dingemans

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 21
26 november 2020

www.pgzaltbommel.nl

De predikanten zullen in deze coronatijd hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

| | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Rudy Klunder | 06 51 58 66 44 | voorzitter@pgzaltbommel.nl |
| Gerrit Dingemans | 06 15 22 54 32 | pastoraleeraad@pgzaltbommel.nl |
| Ds. Trijnie Bouw | 06 25 42 87 43 | dsbouw@pgzaltbommel.nl |
| Ds. Jos de Heer | 06 14 06 97 65 | dsdeheer@pgzaltbommel.nl |
| Tom van Steenis | 06 38 42 01 85 | scriba@pgzaltbommel.nl |
| Richard den Oudsten | 06 51 82 51 68 | richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl |

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, bundelen de krachten in het platform <https://nietalleen.nl/>.