



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021



“Een offline jaar gewenst”

Zo begint de nieuwjaarsboodschap van Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse kerk en Kerk in Actie.

We hebben een steile leercurve doorgemaakt als het gaat om vormgeven van de onlinediensten. Versneld zijn er verbeterde digitale voorzieningen aangebracht in de beide kerkgebouwen en hebben we de diensten digitaal vorm kunnen geven en gelukkig ook met goede beelden en een stabiele verbinding vanuit de kerken. Op alle fronten werd creativiteit gevraagd betreffende het vormgeven van de diensten en de bijzondere momenten. Wat kunnen we als gemeente dankbaar zijn voor zoveel betrokkenheid ook in deze periode. Het goede van de onlinepresentatie van kerk-zijn moeten we zeker behouden. Het opent nieuwe mogelijkheden naar wellicht ook nieuwe mensen.

Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten en hiermee kunnen we mogelijk meer mensen bereiken dan voorheen. Echter wordt het directe contact en interactie ook node gemist. Dit geldt zich niet alleen in onze kerkelijke gemeente, maar ook privé zijn de beperkingen in de contacten soms maar moeilijk vol te houden en is het een grote uitdaging. Wat zou het fijn zijn om weer in onbeperkte mate contact met elkaar te maken en niet over 1,5 m afstand en mondkapjes na te denken bij het vormgeven van diensten. Op “oude” beelden zie je volle kerken. Het is bijna niet voor te stellen en toch, laten we hopen dat we in 2021 hier weer voorzichtig aan mogen denken. We beginnen met het vaccineren, maar ik ben benieuwd wanneer we in Nederland zo ver zijn om ons weer “vrij” te kunnen bewegen.

De kerk kan echter niet goed functioneren als niet helder is wat er speelt in de gemeente. En voor een gesprek over vreugde, maar zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact nodig. Elkaar in de ogen kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander bedoelt. En dat lukt niet altijd goed met een beeldscherm ertussen.

Het meest van alles hoop ik dat we later in 2021 weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast elkaar in de banken schuiven. Koffiedrinken achteraf. Weer die geloofsgemeenschap zijn waardoor we dicht bij God, bij elkaar en de wereld komen.

Tot die tijd blijven we ons zorgvuldig aan de regelgeving houden, ook in de onlinediensten en vergaderingen en laten we ons vasthouden aan de inspirerende woorden van onze voorganger en de gastpredikanten. Met de waardevolle medewerking van de solisten, het orgelspel door de organisten, de online kindernevendiensten en de bijdragen voor ‘mijn lied’.

Een gezegend 2021 gewenst!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Rudy Klunder



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021

Online vieringen de komende zondagen:

Zondag 10 januari 10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger ds. G. Bikker uit Harderwijk

Zondag 17 januari 10.00 uur Dienst van Woord en Gebed
Voorganger ds. Trijnie Bouw

De oecumenische dienst van deze zondag wordt uitgesteld naar een nader te bepalen zondag

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

Met de wereld

Collectes

Op zondag 10 januari is de eerste collecte bestemd voor ZWO Alfabetisering in Mali. Edukans investeert in onderwijs om alfabetisering tegen te gaan en de armoede terug te dringen in Mali bij een volk, de Dogons, dat langs de Klif van Baniagara woont in West-Afrika. Het gebied is ontoegankelijk en weinig vruchtbaar en wordt afgeschermd door een steile rotswand van wel 150 kilometer breed. Hierdoor konden de Dogon zich afschermen van slavendrijvers en behielden ze hun eigen cultuur. Ook de oorlog die nu in het noorden van Mali woedt, heeft het gebied niet bereikt. Ze staan bekend om hun oude rituelen en Unesco heeft het gebied waar ze wonen tot Werelderfgoed benoemd. De bevolking is erg arm en draagt alle kennis mondeling over. Hierdoor is het voor kinderen erg moeilijk om onderwijs te volgen dat gebaseerd is op geschreven taal en dat maakt het voor hen lastig om zich te ontwikkelen en uit de armoede te ontsnappen. Het wordt voor de Dogon kinderen een steeds grotere uitdaging om zich staande te houden in een moderne wereld als zij niet de kans krijgen om aan hun toekomst te werken door scholing. Om de kloof tussen de Dogon en het onderwijs te dichten heeft de Stichting Taalvorming de lesmethode 'Les Mots Imprimés' ontwikkeld. In de lessen staan onderwerpen uit het dagelijks leven centraal en kinderen maken tekeningen over hun leven. De tekeningen vormen een basis voor gesprekken in de klas. Deze methode is eenvoudig, maar werkt in de praktijk erg goed. Kinderen durven het woord te nemen en doen actief mee. De orde in de klas verbetert en de leerkrachten zijn gemotiveerder om les te geven. Met dit project van Edukans worden 80 nieuwe leerkrachten getraind in het toepassen van de speciaal ontwikkelde methode en leiden zij ook 15 Malinese experts op om leerkrachten te begeleiden. Vanuit de ZWO bevelen we de collecte van 10 januari van harte bij u aan.

Op zondag 17 januari is de eerste collecte bestemd voor het Hulpfonds.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Appostel App.

Op zondag 10 januari is de tweede collecte bestemd voor beheer kerkgebouwen en op zondag 17 januari voor Wijkwerk en gemeenteopbouw



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk,
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Appostel app.

U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Bestaande gebruikers van de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken.



De penningmeester van de Diaconie,
De penningmeester van de Kerkrentmeesters.

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de
kindernevendienst en het jeugdwerk zie de
Facebookpagina

<https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik
maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die
manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden
aan de verhalen in de bijbel.



Met elkaar

De bloemengroet.

1e Kerstdag, 25 december zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij:
Woonlocatie Bommelstein, Bloemkeshof 1, 5301WK Zaltbommel.

Zondag 27 december zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Hentzepeter in Gameren. We wensen hun een goed verblijf toe op hun nieuwe adres.

Zondag 3 januari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Mevr. Lutz Kerkhoven

Voor mevr. Ida Looijen vragen wij een kaartje ter bemoediging.

Zo denken we aan al onze gemeenteleden, er is stil verdriet, gemis en eenzaamheid. We bidden
eenieder Gods nabijheid toe en sterkte en beterschap waar nodig.
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021



GEFELICITEERD Verjaardagen 85+

- 10-01-2021: Mevr. W.C.H. Lankhuizen
13-01-2021: Dhr. J. van de Werken
13-01-2021: Mevr. Engelen - de Jong
13-01-2021: Mevr. M. Kraaij - van Loon
16-01-2021: Mevr. H. Klop - van Zandwijk
18-01-2021: Mevr. A. van Acquoij - den Otter

Allen van harte gefeliciteerd, maar een speciale vermelding voor mevr. Heiltje Klop, zij hoopt 100 jaar te worden!



Huwelijksjubileum:

50 jaar getrouwd

18-12-2020 Dhr. en mevr. Verheij – van Barneveld

In de vorige uitgave is verzuimd om te vermelden dat er een 50-jarig huwelijksjubileum was, we feliciteren hen alsnog.

Wie o wie?

Na het overlijden van Leendert lag deze steen voor mijn deur. Ik vind hem erg mooi gemaakt en zou graag de gever willen bedanken. Maar wie heeft deze steen beschilderd? Ik hoop dat de maker zich bekend wil maken. Alvast bedankt, Anja de Jong
anjadejong.00@gmail.com / 0418-513856





QRISTMAS 2020 ZALTBOMMEL

Even nog terugblikken op de QRistmas-challenge, de QR-code speurtocht die we van Kerst t/m 3 januari hadden uitgezet. Het startfilmpje is ruim 200 maal bekeken en de andere filmpjes elk tientallen keren, vooral op de twee mooie zonnige dagen. Erg leuk om te maken en volgens de reacties ook erg leuk om te doen. Wat was het heerlijk om zovelen onderweg tegen te komen op een wandelingetje en even een praatje te maken.

De posters zijn inmiddels weer weggehaald, maar hieronder staan nog een keer alle locaties met een link naar de filmpjes om thuis te bekijken.

#01 bestaat niet	
#02 bij de muzikentent	Green Sleeves door Lennard en Herman
#03 bij de St. Martinuskerk	Kerstboodschap van Bertus Bus
#04 bij de St. Maartenskerk	Hugo Bakker speelt Von Himmel hoch van JS Bach
#05 bij Het Anker	Een kind is ons gegeven
#06 bij het brugmonument op de dijk	Moeder de vrouw, hét gedicht van Martinus Nijhoff
#07 bij de Scouting aan de Beersteeg	Driekoningen
#08 bij De Leiboom	lied Samenwarmgezellig
#09 aan de Wichard van Pontlaan	het verhaal van de candy cane
#10 aan de Prins Clausstraat	Totdat Hij weer bij ons komt
#11 aan de KW-weg	Weggaan, een gedicht van Rutger Kopland
#12 bij de Vismarkt	lied Little Drummer Boy
#13 aan de Nonnenstraat	het Kerstverhaal met de zandtovenaar
#14 aan de Gamerschestraat	de Kerstgroet 2020 van popkoor Zinder
#15 op de hoek Citadel/Fort	lied Mary did you know
#16 bij de geluidswal van de A2	onze prachtige Kerstkaart van dit jaar
#17 bij de Vismarkt	Kerst met Harmonie De Karel
#18 camper op de Beersteeg *)	Kerst door de ogen van een kind
#19 bij de Tijnigenplas	de Corona-olifant heeft een probleem met de kerstboom
#20 aan de Fiep Westendorplaan	Rupert Holmes - Escape (pina colada song)
#21 aan de Kloosterwiel	Gloria van interkerkelijk koor Eljakim
#22 aan het Thorbeckeplein	de nieuwjaarsgroet van de Voedselbank Bommelerwaard
#23 aan de Wichard van Pontlaan	een hele bijzondere xylofoon speelt Bach
#24 achter de St. Maartenskerk	Kerstboodschap van Trijnie Bouw
#25 op de hoek Citadel/Kroonwerk	Oh kom Immanuël, lied van de eenheid
#26 aan de Buitentuin	lied Patapan van de Stairwell Strollers

*) De camper is op nieuwjaarsdag vertrokken voor een gezellige vakantie 😊!

En de Driekoningentaart van de prijsvraag? Dat zijn er drie geworden... Hans en Rita hebben (deels op de fiets) bijna alle codes gevonden. Ook de familie Klunder heeft er al wandelend een heleboel gevonden en Jeanette en Yfke waren met hun lijstje de eerste inzenders! De taarten zijn of worden binnenkort bezorgd, met het recept erbij. Want een Driekoningentaart... die geef je steeds door!

Voor wie zelf een Driekoningentaart wil maken, hebben we het (eenvoudige) recept hier ook opgeschreven. Volgens traditie mag dat van 6 januari (Driekoningen) tot het carnaval.



Driekoningentaart

Een leuke traditie na Driekoningen (6 januari) is de Driekoningentaart of “galette de roi”; een feestelijk versierd baksel van bladerdeeg met amandelvulling (frangipane), dat in gezelschap wordt aangesneden en opgegeten. In de vulling is een baby verstopt; oorspronkelijk een boon en later een porseleinen figuurtje, maar een hele amandel werkt ook goed. Degene die de baby treft, mag aan de slag om een volgende Driekoningentaart te bakken en uit te delen. Aldus wordt deze feestelijke traditie steeds doorgegeven aan familie, vrienden en kennissen.



De traditionele Driekoningentaart vind je tegenwoordig vooral in Frankrijk en België en sporadisch in Zuid-Nederland. Amerikanen eigen, zijn de Franse roots van New Orleans ontwaard in een kleurrijke “king cake” met veel pudding en glazuur en een heus plastic baby-figuurtje.

Wij houden het bij de eenvoudiger te maken, maar evengoed lekkere en feestelijke Europese versie. Je hebt daarvoor twee ronde plakken bladerdeeg nodig van 20-25 centimeter doorsnede. Je kan daarvoor losse plakjes bladerdeeg aan elkaar plakken, maar veel mooier en makkelijker zijn de rechthoekige lappen bladerdeeg (ca. 25 x 40 cm) op rol die je tegenwoordig vindt in het koelvak van de supermarkt.

Voor de vulling heb je nodig:

100 gram (room)boter (op kamertemperatuur)

100 gram suiker (poedersuiker of fijne kristalsuiker)

100 gram amandelmeel

2 eieren, een snufje zout en de rasp van de schil van een ½ citroen (eerst goed wassen)

En natuurlijk niet vergeten: één hele amandel als “baby”!

Voor de vulling (frangipane) meng je eerst de boter, suiker, citroenrasp en het zout in een kom tot een romige massa. Roer dan de eieren en het amandelmeel erbij tot een smeugige bal.

Snij uit het bladerdeeg twee ronde plakken, de één iets groter dan de ander. Leg de kleinste plak bladerdeeg op bakpapier op een bakplaat en smeer de amandelvulling er gelijkmatig over uit, maar laat daarbij een duimbreed aan de buitenkant vrij. Stop de hele amandel ergens in de vulling. Maak dan het randje vochtig met een bakkwastje, leg de andere plak bladerdeeg erop en druk de randjes rondom goed aan met een vork.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021

De bovenkant van de taart kan je mooi versieren, bijvoorbeeld door uit de overgebleven restjes bladerdeeg figuurtjes uit te steken en die erop te plakken. Om tijdens het bakken de stoom te laten ontsnappen, prik je gaatjes in de bovenkant. Tenslotte bestrijk je de bovenkant met losgeklopt ei(geel) voor een mooie glans.

Bak de Driekoningentaart op 180-200°C in 30 tot 40 minuten goudbruin gaar. Laat de taart afkoelen op een rooster. Hoe verser de taart, des te lekkerder! Voor het aansnijden even iets opwarmen en bestrooien met een klein beetje poedersuiker. En niet vergeten: wie de baby vindt, maakt de volgende Driekoningentaart! Dat gaat zo door tot aan het carnaval...

Kerkbalans

Op 16 januari gaat de Actie Kerkbalans 2021 van start met het thema

"Geef vandaag voor de kerk van morgen".



Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Onze kerkelijke gemeente kost geld. Voorbeelden daarvan zijn: pastoraat, kerkdiensten, activiteiten voor jongeren en ouderen en het bloemetje voor een zieke. Gebouwen hebben onderhoud nodig. Dat staat los van mogelijke investeringen en de keuze voor het toekomstige huis van onze kerkelijke gemeente. Van ons als kerkrentmeesters mag u verwachten, dat wij zorgvuldige en toekomstgericht voorstellen gaan doen en daarover met u uitgebreid in gesprek gaan.

Mogelijke investeringen die daar mee gepaard gaan, zullen niet ten koste mogen gaan van pastoraat en gemeentewerk. Dat staat voorop! Tevens moeten de kosten op lange termijn ook betaalbaar blijven. Daar staan wij als kerkrentmeesters voor. Echter is het wel van belang, dat wij als kerkelijke gemeente ervoor zorgen, dat we onze kosten voor pastoraat en gemeentewerk kunnen blijven betalen. Daarnaast zijn er de reguliere kosten voor verwarming, verlichting en verzekering van de gebouwen. Die kosten moeten we met elkaar opbrengen, want de kerk krijgt geen subsidie.

De omvang van de toezeggingen is als het ware de weerspiegeling van de mate waarin de leden van onze kerk zich verantwoordelijk voelen voor het financiële welzijn en daarmee voor het voortbestaan van onze kerkelijke gemeente in al haar activiteiten.

Daarom willen wij ook in 2021 de Actie Kerkbalans warm bij u aanbevelen. Vanaf 16 januari wordt bij u de Kerkbalans-envelop bezorgd of ontvangt u per e-mail een bericht. De envelop wordt vanwege de pandemie mogelijk niet persoonlijk overhandigd maar in de brievenbus gedeponereerd. Wij vragen u om uw antwoord(envelop) in het Anker (indien daar weer diensten worden gehouden) af te leveren, uiterlijk zondag 21 februari a.s. of bij één van de inleveradressen zoals op de envelop is aangegeven of te reageren op ons digitale verzoek.

Namens uw kerkrentmeesters, Bert Kaasjager



Theaterprogramma Lang Verhaal Kort

Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis (bekend van cabaret en ook als verteller bij de Passion en Scrooge Live) een theaterprogramma over de Bijbel. Als buitenstaander ging hij zich verdiepen en kwam tot een mooie conclusie over wat de kern van de boodschap van de Bijbel is. Die heel persoonlijke zoektocht verpakte hij met humor en met respect in zijn theaterprogramma "Lang verhaal kort". Speciaal voor kerkelijke gemeenten kwam er een aanbod om dit theaterprogramma integraal uit te kunnen zenden!

Dat gaat bij ons dus gebeuren op **zondagmiddag 7 februari**. Nadere informatie, onder meer over aanmelden et cetera volgt, maar zet deze datum vast in de agenda!

Nieuw jaar, Nieuwe naam

~~Rock Solid~~ → **All4One**

Waarom? We gebruiken niet meer het officiële Rock Solid programma van Youth For Christ en mogen daarom ook deze naam niet meer gebruiken.

Hoe? Door onze fantastische tieners zelf bedacht

Betekenis? Wij geloven allemaal in 1 God en omgekeerd is er ook 1 God voor ons allemaal (One4all)



Tiener app



Ouder app

GOD is #1



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 24

5 januari 2021

Lief en leed

Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We proberen in de weekbrieven aandacht te geven aan het 'wel en wee' in de gemeente, maar dat kan niet zonder uw hulp. Laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van bijvoorbeeld een kaartje.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Richard den Oudsten 06-51825168 of via email: richard@ricado.nl.

Contact

Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Rudy Klunder	06 51 58 66 44	voorzitter@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	pastoralaraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	scriba@pgzaltbommel.nl
Richard den Oudsten	06 51 82 51 68	richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid. We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken. Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook-pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, bundelen de krachten in het platform <https://nietalleen.nl/>.