



*Dat de gedachtenis aan dit Licht
ons samen mag verwarmen, nu
en later.*



Onze roeping in deze tijd

Ondanks veel hartverwarmende initiatieven blijft het een onwerkelijke en ontregelende tijd. Nu het langer duurt dan we allemaal hadden gehoopt wordt het gemis aan ontmoeting en contact toch een beetje meer. Toch mogen we, ondanks dat, ook heel dankbaar zijn voor de technische mogelijkheden van deze tijd, waardoor we elkaar, al is het op afstand, zelfs nog kunnen zien.

Gisteravond tijdens onze wekelijkse 'vergadering', lazen we Psalm 130, een pelgrimslid en we deelden de gedachte dat, ook al zijn we aan huis gekluisterd momenteel, de situatie wel wat gelijkenis vertoont met een pelgrimstocht. We zijn immers onderweg naar een tijd waarin we ons weer vrij kunnen bewegen, op bezoek gaan en bezoek ontvangen. Maar om daar te komen moeten we door ontberingen heen, maar niet zonder die uitkomst te zien. En, niet alleen. Uit de diepte roep ik tot u, Heer en later in het lied: Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.

We staan er niet alleen voor en we laten elkaar ook niet alleen. Op creatieve manieren wordt de verbinding gezocht al is het ook onze opdracht om juist nu fysieke afstand te bewaren.

Wij hopen dat u, net als wij de verbinding ook voelt als we zondagmorgen afstemmen op de overdenking vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland, geleid door de scriba van onze kerk, ds. René de Reuver. Op die manier zijn we niet alleen verbonden met elkaar als gemeente, maar met gelovigen uit het hele land.

Nu duidelijk is dat we ook tijdens de paastijd niet fysiek bij elkaar kunnen komen, zijn we bezig om ervoor te zorgen dat we zowel de Stille week als Paasmorgen gezamenlijk kunnen beleven. Meer informatie hierover volgt in de weekbrief van volgende week en op onze website pgzaltbommel.nl.

Aanstaande zondag noemen we niet alleen Palmzondag, maar ook Passiezondag. Het markeert immers ook het begin van de Stille Week. Dit jaar zal de stilte ongetwijfeld sterker van kracht, en anders geladen zijn. Maar we gaan op weg naar Pasen. Het belangrijkste feest van de kerk. En dat zal te merken zijn, en te zien, met Pasen gaat de vlag letterlijk uit! Op dit moment wordt dit idee, en



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

andere creatieve ideeën, van en door gemeenteleden uitgewerkt. En natuurlijk een 'Anders Verbonden' uitzending zal te horen zijn op paasmorgen.

Hieronder de paasvlag, ontworpen door Manuel de Kleine.



Voor de drie dagen van Pasen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag komen er teksten op de website en in de weekbrief om op iedere avond apart en toch samen een gelijktijdig moment van gebed en bezinning te hebben.

Daarnaast verwijzen we graag naar het recent ontwikkelde materiaal van www.opwegnaarpasen.nl. Daarop staat kant en klaar materiaal, met alle benodigdheden, muziek-links en aanwijzingen, om in kleine huiselijke kring te vieren. Zo wordt voor de Witte Donderdag een viering aangereikt waarin het samen maaltijd houden centraal staat. Iets wat bij voorbeeld de kinderen die op de Leiboorn zitten of hebben gezeten ook aan kan spreken, gezien hun mooie ervaringen met de Sedermaaltijd. Het is raadzaam om tijdig het materiaal te bekijken. Dat kan via de site, via Facebook of Instagram.

Anders verbonden

We zijn en blijven met elkaar verbonden, maar anders. De manier waarop we verbonden zijn is anders, zeker op zondag. Het is mooi te ontdekken wat wel kan en hoe we op zondagmorgen via de uitzendingen op televisie de verbondenheid met de brede kerk mogen ervaren. Maar er is ook pijn en gemis om wat voorlopig niet kan. We ervaren hoe onverzamelend en onvervangbaar het is, het samen komen, samen vieren, samen brood en wijn delen, samen zingen, samen koffiedrinken op de zondagmorgen. Die pijn en dat gemis zullen we met elkaar moeten uithouden. Geduld en volharding zijn niet voor niets ook vruchten van de Geest. Tegelijk willen we als aanvulling op wat er al is elke zondagmorgen via kerkdienstgemist.nl een uitzending maken onder de titel 'anders verbonden'. Anders, maar wel met vertrouwde stemmen en vertrouwde elementen. De eerste uitzending zal zijn op palmzondag 5 april, aanvang 10.00 uur. *Let op: het kan zijn dat de verbinding niet altijd even goed is vanwege het aantal deelnemers dat tegelijkertijd deelneemt.*



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

Verder bieden we mogelijkheden om thuis aan het woensdagochtendgebed deel te nemen en gaan we ook anders verbonden de stille week in. Lees daarover hieronder meer.

Het oecumenisch woensdagochtend gebed (8.45-9.00 uur) in crisistijd: 'anders verbonden' en 'samen-apart' via de website

Zolang de gemeente niet samen kan komen in de zondagmorgen vieringen en de woensdagochtend gebeden, zoeken we naar wegen toch tenminste iets daarvan 'samen-apart' te kunnen beleven in een 'andere verbondenheid'. Nu we gaan beseffen en voelen dat de crisis niet zomaar over is, is het des te meer van belang dat we duurzaam leven, ons instellen op de 'duur' ervan. Een groot en wezenlijk thema dat speelt in deze tijd van onzekerheid. Maar sowieso zijn vrees en angst een van de minst begrepen krachten in het menselijk leven. Vertrouwen is geen karaktereigenschap die de ene mens wel heeft en de ander niet.

Vertrouwen kun je opbouwen en heeft alles te maken met je leren toe-vertrouwen. Gebed en meditatie zijn hierin hele mooie instrumenten om ons geloof en vertrouwen te versterken. Daarom roepen we u op dit met aandacht te doen.

Alles wat je samendoet, is makkelijker. Bidden in een 'pat'- relatie, 'praying apart together'. Laten we ook samen bidden en samen God zoeken met al onze twijfel en aanvechting. Om ons hierin te helpen, gaan we vanaf de stille week, op woensdag 8 april, het gewone bestaande woensdagochtend gebed via de website aanbieden. De voorgangers die om beurten het gebed in de stiltekapel van de St-Maarten verzorgden, zullen dan te horen zijn op een audiobestand, en ook is de liturgie beschikbaar.

We vragen u, zoals we steeds gedaan hebben in de kapel, op de klokslag van 8.45 uur met ons mee te bidden thuis, een kaars aan te steken en het gebed te volgen tot klokslag 9.00 uur.

www.pgzaltbommel.nl

Theresia van Avila kende de kracht van het gebed:



*Mijn God,
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met U te spreken en bij U
mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten.
Al fluisterde ik zacht, Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij, ik draag U in mijn hart
Om U te zoeken, heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen van een zo hoge Gast.*



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

Met God

Laten we ons juist in deze tijd met elkaar verbinden. Bel elkaar wat vaker of wees creatief met facetime of andere manieren van beeldbellen. Maak een kaartje en doe dat bij iemand in de bus. Bid voor elkaar en voor onszelf en erken dat de maatregelen ontregelend zijn en lastig, maar weet ook dat we er niet alleen voor staan. Want zoals we doorgaans elke zondag belijden: Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Hieronder een aantal aanbevelingswaardige links.

www.mijnkerk.nl

www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/

<http://www.bidindebinnenkamer.nl/>

www.biddenonderweg.org

www.eenkwartiervoorgod.nl.

Afgelopen week had het team van de kindernevendienst een alternatief programma gemaakt. Op zaterdag en zondag konden gezinnen een 40-dagen gezinswandeling lopen.

Via een aantal foto's van plekken in Zaltbommel moest een route worden gelopen. Per plek konden opdrachten worden gedaan. Daarnaast kon je samen stil staan rondom gespreksonderwerpen. Die onderwerpen gingen over talenten die je nodig hebt als je onderweg bent.

Twee gezinnen hadden alle antwoorden goed ingeleverd. Voor degenen die de route nog willen lopen, staan hieronder alvast de antwoorden.

(1) 79, 42 de huisnummers in de Johan van Oldenbarneveltstraat (2) Predikant, het beroep (3) Prins Clausstraat, straat met grote blinde muur (4) 235 loopplanken (5) 5 omgangen op de toren (6) 2 grondspots (7) A een onderdoorgang (8) B een looier maakt leer soepel voor schoenen (9) Het Anker, het gebouw waar het lieveheersbeestje op de stoep ligt.

Voor de actueelste informatie over de kindernevendienst en jeugdwerk zie de Facebook pagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Hartelijke groet van de kindernevendienst teamleden.

En voor allen die graag (mee) zingen de meezing-video's van het nieuwe VideoKoor te vinden op YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RVGJqt9mVAsbcFs40-Y7ytphQxAxnO5>.

Met elkaar

Pastoraat is in deze tijd zeker niet makkelijk. We krijgen steeds meer berichten van mensen met zorgen, verdriet, eenzaamheid, ziekte en uitgestelde behandelingen. Daarom gaan we ruimhartiger om met bloemengroeten, kaarten sturen en telefoontjes. Bij de adressen die nu in de weekbrief staan wordt een kaartje zeker op prijs gesteld, daar is met diegene over gesproken. Maar laten we als gemeente niet vergeten ook voor hen te bidden om troost en bemoediging.

Afgelopen week zijn er bloemengroeten namens ons allen gegaan naar:



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

www.pgzaltbommel.nl

- ... De heer en mevrouw Jan en Atie van Loon. Een bemoediging voor hen nu Atie niet meer naar de dagopvang kan.
- ... De heer Arie van Steenis. Arie kan niet meer op bezoek bij zijn vrouw in verzorgingshuis Het Slot in Gameren, dit doet hem veel verdriet.
- ... De heer Jan van der Meer. Jan kan ook niet meer bij zijn vrouw op bezoek in verzorgingshuis 't Zonnelied in Ammerzoden, dit doet ook hem veel verdriet.
- ... Mevrouw Annelies van der Vlist. Annelies heeft afgelopen vrijdag een operatie ondergaan en mocht zaterdag weer thuiskomen om verder te herstellen.

Verder kreeg ik bericht dat mevrouw Maaïke Jansen afgelopen week opgenomen is geweest in het ziekenhuis, ze is nu weer thuis.

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is:

**Ik geef je Mijn vrede, Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte, door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou.**

**Ik geef je Mijn blijdschap, Ik geef je Mijn kracht
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde, Ik ben er voor jou.**



Van harte
Gefeliciteerd

Na overleg is er besloten om de verjaardagen van 85+ te vermelden in de weekbrief:

29-03-2020: Mevrouw E. van Eck-Roelse, Joh v Oldenbarneveldstraat 35, 5301GV Zaltbommel

31-03-2020: Mevrouw HM de Hooge, Joh v Oldenbarneveldstraat 39, 5301GW Zaltbommel

Bijzondere vermelding: Mevrouw de Hooge mocht afgelopen dinsdag 100 jaar worden.

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag.

Namens de Pastorale Raad wens ik u allen alle goeds en God's nabijheid toe.

Gerrit Dingemans



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Met de wereld

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Dat doet zich vooral voelen bij de diaconale collectes. Veel van deze collectes zijn zogenaamde 'doorzendcollectes' Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Aanstaande Palmzondag is de collecte bestemd voor het Jeugdwerk JOP, Jongeren doorleven het paasverhaal.

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z'n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan laten maken met het paasverhaal.

Uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van collecte 05-04-2020.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.

Steun de voedselbank

Via de diaconie steunen wij de Voedselbank. Er melden zich vrij veel mensen die zich willen inzetten voor de Voedselbank Bommelerwaard, dat vinden zij hartverwarmend. Op dit moment hebben zij echter geen tekort aan vrijwilligers. U kunt de Voedselbank Bommelerwaard wel financieel ondersteunen of voedsel doneren. Als u voedsel wil doneren kan dat op de donderdag- en vrijdagochtenden. Neemt u dan eerst even contact op met Theo Lambooy via 06-28211527 Geldelijke bijdragen kunt u doen op bankrekeningnummer: NL54 RABO 0154 6267 83 t.n.v. Voedselbank Bommelerwaard.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

Klokkenluiden als teken van hoop

Omdat de maatregelen verlengd zijn, wordt de actie Klokken van Hoop ook voortgezet. Dus zowel morgen als volgende week woensdag zullen de klokken van 19:00 - 19:15 uur, als teken van hoop, worden geluid. Voor meer informatie www.klokkenvanhoop.nl.

Jaarlijkse schoonmaak Sint-Maartenskerk

In verband met de door de overheid opgelegde beperkingen vanwege het Coronavirus, is in overleg met de Stichting Sint-Maarten, besloten de geplande schoonmaak op 7 april van de Sint-Maartenskerk op te schorten tot daar weer mogelijkheden voor zijn.

Dank aan de gemeenteleden die zich hebben aangemeld, hopelijk mogen wij op een later tijdstip alsnog een beroep op hun doen

Ad van der Heiden, telefoon 0418 640684, e-mail: hedilla@planet.nl of
Koen Dalhuisen, telefoon 06-18391952, e-mail: cdalhuisen@hotmail.com

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch). Dit "crisisteam" is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid.

We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, **onze eigen website** www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.



Woord voor onderweg

Waarin een klein gebaar groots kan zijn

Groot is de invloed.

Groot de impact.

Groot de onzekerheid en de angst.

Groot is de honger naar nieuws.

Groot de tegenstrijdigheid, het brengt het beste, maar ook het slechtste boven in mensen, onszelf niet uitgezonderd, solidariteit aan de ene kant, zelfbehoud aan de andere kant.

Dat doet een crisis.

Crisisberaad wordt er gehouden in het paleis van de hogepriester, door die mensen die de grote invloed van Jezus als een grote bedreiging ervaren.

We lezen uit Matteüs 26

(3) Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. (4) Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. (5) 'Maar niet op het feest,' zeiden ze, 'want dan komt het volk in opstand.'

List en bedrog, moord en doodslag, maar wel berekenend, want de macht van het volk, die is groot, de massa, die moet je dus te vriend houden.

In tijden van crises verlagen grote mensen zich tot hele kleine dingen. Maar het zijn niet alleen die vijanden van Jezus die zich verlagen, ook zijn vrienden:

(6-7) Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon - degene die aan huidvraat had geleden - aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. (8) De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: 'Wat een verspilling!' (9) Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.'

Nu vind ik die leerlingen van Jezus geen grote onzin uitkramen.

Hebben ze geen gelijk?

Was het niet veel efficiënter en effectiever, ja veel socialer geweest om het grote bedrag dat het zou opbrengen uit te delen aan de armen?

Is het niet logisch dat Jezus het met hen eens zal zijn, Hij is immers altijd de eerste om het te hebben over het recht van de armen en over dat Koninkrijk van gerechtigheid?

(10) Jezus hoorde het en zei: 'Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan.'

Zij heeft iets goeds voor mij gedaan.

Het is crisis.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

De laatste week van Jezus op aarde is begonnen. De onrust in de stad is groot. De onrust bij de discipelen is groot. De onrust bij Jezus is groot.

En dan is daar die vrouw, klein van aanzien, haar naam wordt niet genoemd, een grote rol in deze tijd van crisis is voor haar niet weggelegd. Maar haar kleine daad krijgt van Jezus grote aandacht. Het heeft hem blijkbaar goed gedaan. Ze heeft iets goeds voor hem gedaan.

Kleine daden ten tijde van grote crisis zijn van ongekend belang. Wat klein lijkt blijkt van grote waarde, en het omgekeerde is ook waar. Je leek eerst een groot en belangrijk beroep te hebben, misschien dacht je eigenlijk toch wel dat jij onmisbaar was.

En opeens is alles anders.

De beroepen met minder aanzien, de helpende in de zorg, de vuilnisman, de vrachtwagenchauffeur, de schoonmaakster, de vakkenvuller, die blijken van grote waarde.

Het omgekeerde blijkt waar.

Het is alsof we in de spiegel kijken die Jezus ons telkens voorhoudt, die spiegel van het Koninkrijk, die spiegel waarin we zien hoe de laatsten de eersten zijn en het kleine van grote waarde is.

Aan het begin van de meest crisisvolle week in zijn leven is deze kleine daad voor Jezus van groot belang, een groot goed.

Maar wat was er nou eigenlijk zo goed aan?

Waarom was het voor Jezus blijkbaar speciaal?

Ik bedoel, ik was er niet blij van geworden, had het allemaal nogal gênant gevonden.

Wat was er nou zo goed aan?

Dit. Dit tedere gebaar waarbij ze misschien het kostbaarste wat ze had helemaal wegschonk was niet anders dan een daad van liefde.

En Jezus zegt dan niet: dat had je nou niet moeten doen, maar neemt dat dankbaar in ontvangst.

Want het brengt hem even in een andere wereld de wereld die liefde heet.

En liefde is het die hem verbindt met de Vader in de hemel, met de Geest van wijsheid.

Liefde is het die hem verbindt met zijn mensen op de aarde - liefde is het die hem tot het uiterste doet gaan.

Een uiting van liefde. En daarom, goed.

Een daad die spreekt van mededogen.

Een daad die waardering laat zien.

Een daad op het goede moment.

Iedere daad, hoe klein of gek, hoe onbetekenend of inefficiënt ook in de ogen van anderen, die jij doet uit liefde voor de ander, doet iets onbetaalbaar.

Dit soort kleine daden doet iets groots. Het brengt ons allemaal in die wereld van de liefde de wereld die wij in geloof aan God toeschrijven die niet loslaat wat Zijn hand ooit begonnen is.

En vooral: iedere kleine daad van liefde betekent iets groots voor die ene ander. Zelfs Jezus was daar in zijn tijd van crisis zeer mee geholpen.

Het bracht hem even in een andere wereld en het bracht hem wat hij hoogstpersoonlijk op dat moment nodig had.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 3

31 maart 2020

(11) Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. (12) Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. (13) Ik verzeker jullie: 'waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.'

De (mirre)olie doet denken aan die waarmee overledenen werden gebalsemd. Nog een keer voor je geliefde die tedere verzorgende aanraking, waarvan we ons juist in deze dagen van "huidhonger" de waarde realiseren. Anders dan zijn vrienden wil en durft zij wel in te zien wat hem te wachten staat en geeft hem zonder te spreken zo moed en kracht. Een klein gebaar maar groots in betekenis.

Ds. Trijnie Bouw

Dit woord voor onderweg is in de loop van de week ook te beluisteren via het geluidsbestand op de website