



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5

15 april 2020

*Dat de gedachtenis aan dit Licht
ons samen mag verwarmen, nu
en later.*



Onze roeping in deze tijd

Pasen 2020 zal altijd bijzonder blijven en in ons geheugen gegrift staan. Ondanks dat samenkomen onmogelijk was, was er door fantastische uitgevoerde initiatieven van gemeenteleden toch een sterk gevoel van verbondenheid. Natuurlijk door het gezamenlijk luisteren en meebeleven van de 'Anders Verbonden' dienst. De vele paaslichtjes die aan iedereen zijn rondgebracht samen met de Paasbrief. En wat dacht u van de Paasvlaggen? Ik denk dat niemand er zo vroeg bij was als Jos de Heer samen met Trijnie Bouw, Hans Klootwijk en Bardt Buys hebben zij de vlag gehesen op de toren van de Sint Maartenskerk. Het leverde prachtige plaatjes op.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5
15 april 2020

De vlag op de Sint Maartenskerk blijft uitgestoken tot Koningsdag. De vlaggen gaven soms aanleiding voor mooie gesprekken en.... er zijn nog vlaggen beschikbaar (kostprijs € 14, stuur een bericht naar de scriba).

Deze keer lazen we aan het begin van onze vergadering Exodus 15:1-21 'Het lied van Mozes aan de Rietzee'. Een verhaal van overwinning. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Het was feest er werd gezongen en gedanst, maar de volgende ochtend liepen de Israëlieten verwaasd rond en keken ze herhaaldelijk achterom. Ze konden het maar moeilijk geloven. Ze waren bevrijd. Geen slaaf meer, geen angst, maar leven met toekomst, met uitzicht op het beloofde land.

Wij vierden met Pasen de bevrijding, opstanding, maar wel op afstand. We zijn er nog niet, zijn als het ware net door de Rietzee ontsnapt aan het Egyptische gevaar. De grootste dreiging ligt achter ons, maar we hebben nog een barre tocht voor de boeg. Met vallen en vooral opstaan. We trekken verder, minder grote woorden, zere voeten van het lopen in het hete zand. Vertwijfeling soms, waar is God, maar ineens verschijnt Hij. Soms even maar, maar voldoende om de tocht voort te zetten in het vertrouwen en geloof dat we op weg zijn naar het beloofde land.

Deze Weekbrief verschijnt, sinds de corona-maatregelen, nu voor de 5^e keer. We merken dat de informatie afneemt en daarmee de noodzaak om deze brief wekelijks te laten verschijnen. Daarom hebben we besloten de volgende brief over twee weken naar u toe te sturen, tenzij er redenen zijn om u eerder te informeren. We hebben bewust voor dit 'ritme' gekozen omdat in de tussenliggende week KerkenNieuws verschijnt.

Anders Verbonden

Op de woensdagochtenden kunt u meedoen met het ochtendgebed, een geluidsbestand daarvoor staat op de website.

Aanstaande zondag is er om 10.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl weer een uitzending van 'Anders Verbonden'. Dit is ook later via die site en onze eigen website te beluisteren. Wie geen internet heeft wijzen we nogmaals op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die dat wel heeft. Op de website vindt u onder de kop *Vieren Anders Verbonden* de liturgie voor de vieringen.

Ook kunt u de 'thuisliturgie' voor de Paasperiode van Witte donderdag tot en met Goede vrijdag nog eens rustig doornemen, deze is te vinden op www.pgzaltbommel.nl.

Op de website staat ook een geluidsbestand met meditatieve teksten bij meditatieve muziek (van ds. Jos de Heer) geschikt voor ieder moment van de Stille Week.

ds. Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer

Aanbevelingswaardige links

www.mijnkerk.nl

www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/

<http://www.bidinebinnenkamer.nl/>

www.biddenonderweg.org

www.eenkwartiervoorgod.nl



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5
15 april 2020

Van de Kindernevendienst

Voor de actueelste informatie over de kindernevendienst en jeugdwerk zie de Facebook pagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbepert gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Hartelijke groet van de kindernevendienst teamleden.

En voor allen die graag (mee) zingen de meezing-video's van het nieuwe VideoKoor te vinden op YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RVGJqt9mVAsbcFs40-Y7ytpQxAxnO5>.

Met elkaar

Ook afgelopen week zijn er weer bloemen namens ons allemaal bezorgd bij gemeenteleden die wel een bemoediging kunnen gebruiken.

Er zijn bloemen bezorgd bij:

- ... De heer en mevrouw Van der Zijden,
Mevrouw Van der Zijden heeft bij een val haar pols gebroken.
- ... De heer en vrouw Jasper en Ans Satter, Jasper is ernstig ziek.
- ... De heer en mevrouw Bas en Jenny de Bruijn,
Een broer van Jenny is onlangs overleden.



We denken als gemeente aan hen.

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is:



Ja de dood is overwonnen.
Halleluja Jezus leeft,
en Zijn werk is reeds begonnen
in wie Hem de toegang geeft.
Om ons heen lijkt alles donker,
misschien dreigt er zelfs gevaar.
Maar Zijn kruisdood blijft bijzonder,
echt een liefdevol gebaar.

Laten wij nu Pasen vieren
ondanks zorgen, ziekten, pijn.
Want de Heer is goedertieren
en Hij wil er voor ons zijn.
Elke steen wordt weggenomen.
Weet er schijnt een helder Licht,
Hij- de Zon- is opgekomen
en Hij geeft ons waarlijk zicht!



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5
15 april 2020



Gefeliciteerd!

Afgelopen week op 11 april was jarig:

... De heer J. van der Zalm

Wij feliciteren hem van harte met zijn verjaardag.

Hartelijke groet,
Gerrit Dingemans

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

We hebben gemerkt dat er soms toch behoefte is aan een (kort) persoonlijk gesprek met een van de predikanten. Daarom hebben we besloten op dinsdag- en donderdagmiddag van 15:00-16:00 uur een zogenaamd 'Inloop spreekuur' te houden in het Anker. U kunt daar zonder afspraak naar toe. We zijn ons ervan bewust dat het daardoor kan betekenen dat er meerdere mensen tegelijk komen, maar we willen de drempel zo laag mogelijk houden.

U wordt aldaar opgevangen en het kan zijn dat u even moet wachten. Bij mooi weer kan dat buiten, maar ook in het Anker is ruimte genoeg om voldoende afstand te bewaren.

We starten hiermee op dinsdagmiddag 21 april.

Met de wereld

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de diaconale collectes zijn zogenaamde 'doorzendcollectes'. Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Aanstaande Paaszondag is de collecte bestemd voor Plan Nederland.

Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie met een speciale focus op meisjes. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan voert projecten uit in meer dan 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Samen met de steun van duizenden sponsors werkt Plan aan een beter leven voor meisjes en jongens in ontwikkelingslanden. De Diaconie steunt Plan door financiële adoptie van enkele kinderen.

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van collecte 12-04-2020.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5

15 april 2020

De tweede collecte is voor Wijkwerk en gemeenteopbouw. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten van de kerk. Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in de positie zijn om een bijdrage te leveren. IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.



Een teken van medeleven en hoop!

En daar zit je dan met een heleboel baksels, met liefde gebakken voor de avond van de talentenveiling, in de diepvries van het Anker en geen 'Koekenbakkertje' in maart en april! Dat vroeg om een goede oplossing, want in oktober mogen we al deze baksels wel betitelen als oudbakken en dat willen we niemand aandoen bij de koffie na de kerkdienst.

Daarom is alles wat we nog aan lekkers hadden, naar Bommelstein en de locatie in de Waluwe van Prezient gebracht. Met een aantal tekeningen en een kaart uit naam van onze Protestantse Gemeente ter bemoediging. Want ook deze groep kwetsbare bewoners heeft het erg moeilijk, doordat zij geen bezoek mogen ontvangen en een aantal bewoners getroffen zijn door het coronavirus.



Ze waren blij verrast met al het lekkers, de tekeningen en de kaart voor de Pasen.

Voor ons een klein gebaar wat zoveel kan betekenen als teken van medeleven en hoop! Mocht u in de komende tijd even een momentje hebben, doe een kaartje bij hen door de brievenbus. Het wordt erg gewaardeerd en de bewoners weten dat ze niet vergeten worden.

Onderwijs, de sleutel voor een betere toekomst!

Ieder jaar in mei/juni ontvangt u vanuit de ZWO een brief met de vraag of u een extra financiële bijdrage wilt doen voor een tweetal projecten, die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Het onderwerp voor dit jaar is 'Onderwijs', vandaar dat we vanuit de ZWO gekozen hebben voor een aantal projecten die zich daarop richten, maar dat staat vaak niet op zichzelf. Geen veilig dak boven je hoofd, voedsel, drinkwater en gezondheidszorg en er komt van scholing niet veel terecht.

Vanuit het project Saving Arms, één van de gekozen projecten voor de brief, ontvingen we recent het signaal dat door het wegvallen van veel collectes in de kerken door de corona-crisis, de voortgang van de hulpverlening aan straatkinderen in Soroti, Oeganda, onder druk komt te staan. En als ZWO vinden we dat een zorgelijke zaak.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5

15 april 2020

We gunnen vanuit de ZWO iedereen onderwijs, om te groeien, om zichzelf te ontwikkelen en om te kunnen hopen op een betere toekomst, maar dan moeten de randvoorwaarden als onderdak en voeding er wel zijn.



Sinds de start van het project Saving Arms, waaraan Pieter Hazenoot verbonden is, zijn er veel positieve ontwikkelingen in het plaatsje Soroti. In het huis waar de ex-straatkinderen wonen gaat het goed. Ze volgen onderwijs en hun karakter verandert, wat tot gevolg heeft dat de bevolking positief staat tegenover het project van Saving Arms. Het zijn niet meer de smerige straatkinderen, maar jongeren die werken aan hun toekomst.

Ook op de sportvelden komen er steeds meer straatkinderen om te voetballen. Dit geeft Saving Arms de mogelijkheid om hen voedsel te geven, te wassen, een knipbeurt te geven en nieuwe kleding en om het evangelie met hen te delen.

Juist omdat het project duidelijk het verschil maakt voor deze jongeren, is de brievenactie naar voren gehaald, zodat we hen op korte termijn, ook met uw hulp, financieel weer vooruit kunnen helpen. Ook de diaconie heeft een bijdrage toegezegd om ervoor te zorgen dat dit prachtige werk door kan gaan, want daar is ons veel aan gelegen.

Het tweede doel in de brief is:

Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

U ontvangt de brief in de komende weken en kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie/ZWO t.n.v. ZWO-actie 'Onderwijs'.

We realiseren ons dat we dit van u vragen in een voor u misschien (financieel) moeilijke tijd, we hebben er dan ook alle begrip voor als u zich dan terughoudend opstelt.

Heeft u geen brief ontvangen, mail dan naar Mieke Erlings, mieke.erlings@gmail.com.

We zorgen dan dat u zo snel mogelijk de brief als nog ontvangt.

Namens de leden van de ZWO-commissie en de organisaties Saving Arms en Kerk in Actie zeggen we u hartelijk dank voor uw bijdrage!



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5

15 april 2020

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Verstrooiing

Hieronder een vijftal nieuwe vragen. In de volgende weekbrief geven we de antwoorden ook op de vragen van vorige week.

1. In de ontmoetingsruimte van het Anker hangt een hele serie werken. Wat stelt die serie voor?
2. In welk jaar werd de Sint Maartenskerk een Hervormde Kerk?
3. In welke jaar is Het Anker in gebruik genomen?
4. Wat heeft de Sint Maartenkerk wel en het Anker niet?
5. Wanneer werd het orgel in Het Anker gebouwd?

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch). Dit "crisisteam" is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid.

We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 5

15 april 2020

Woord voor onderweg

Inmiddels hebben we een voor ons prettige vorm gevonden om op zondag met elkaar verbonden te zijn door middel van 'Anders Verbonden'. Eén van de vaste onderdelen daarvan is de preek, die wordt uitgesproken door ds. Trijnie Bouw of ds. Jos de Heer.

We hebben daarom besloten de rubriek 'Woord voor onderweg' niet meer in deze Weekbrief op te nemen. U kunt de 'Anders Verbonden' viering zondag om 10:00 uur gezamenlijk beleven, maar ook op een ander tijdstip terugluisteren via onze website.