



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

*Dat de gedachtenis aan dit Licht
ons samen mag verwarmen, nu
en later.*



Onze roeping in deze tijd

Vorige week, tijdens de persconferentie, gaven de premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge ons een inkijkje in de zogenaamde 'stip op de horizon'. Scholen, kappers, fysiotherapeuten en tandartsen mochten onder voorwaarden, snel weer beginnen en er werd uitzicht gegeven op meer.

Dat is voor ons reden om samen met het college van kerkrentmeesters en de kosterij alvast te verkennen wat er straks mogelijk is en hoe we dat dan kunnen organiseren. Best wel ingewikkeld omdat we met iedereen rekening willen houden en willen voorkomen dat er mensen, in dat geval juist vaak de kwetsbare, buiten de boot vallen.

Deze keer lazen we als opening van onze vergadering via de beeldschermen, Psalm 68:20-36. Een psalm in oorlogstijd. Er was een overmacht aan vijanden en menselijkerwijs gesproken was het niet aannemelijk dat het goed zou aflopen voor Israël en koning David.

Maar God heeft zijn volk geholpen en de ark zou zijn terugveroverd op de Filistijnen en wordt gebracht naar de berg Sion. De veeltoppige bergen van Basan lijken grootser. Die bergen in Basan, de tegenwoordige Golan-hoogte, zijn het beeld van de machtige, opstandige heidenvolken. Maar God wil wonen op de Sion. Daar in het heiligdom, op de berg Sion eindigt de tocht van de ark (beeld van Gods aanwezigheid), die bij de Sinaï begon.

De Heer heeft overwonnen, niet David of het leger, maar de Heer. Wij voeren niet de regie, al denken we vaak van wel. Natuurlijk geven we zelf richting aan ons leven, kiezen we zelf wat we doen en wat we laten, maar als het erop aan komt, biedt dat niet of nauwelijks zekerheid.

Dat zou je, zeker in deze vreemde tijd, onzeker kunnen maken of zelfs erger: hopeloos, zonder hoop en verwachting en wat blijft er dan over? Ten diepste een leeg leven geen horizon en geen toekomst. Dat is niet wat God wil, want onze God draagt ons en redt ons. Hij wil ons bevrijden van de hopeloosheid, ook als er geen uitweg lijkt, de vijand te sterk en te talrijk lijkt, overwint de Heer.

Lastig vind ik het gedeelte waarin aan God gevraagd wordt de mensen te straffen. De oproep die volgt spreekt mij dan ook veel meer aan: Koninkrijken der aarde, zing voor God. Erken Gods macht.

Geprezen zij God! Dank de Heer in alle omstandigheden want we weten vooral veel niet, maar wel dit: God heeft het beste met ons voor. Hij laat niet los het werk dat hij begon.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

Anders Verbonden

Op de woensdagochtenden kunt u meedoen met het ochtendgebed, een geluidsbestand daarvoor staat op de website.

Nieuw zijn de liedmeditaties die geplaatst en/of uitgezonden worden, verzorgd door Hugo Bakker en een van de predikanten.

Voorlopig gaan we door met de zogenaamde 'Anders Verbonden' diensten. Dus zondag 17 en 24 mei staat er om 10:00 uur weer een uitzending klaar op www.kerkdienstgemist.nl en op de website www.pgzaltbommel.nl. Wie geen internet heeft wijzen we op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die dat wel heeft.

Liturgie

De liturgie voor de dienst, vindt u onder de kop *Vieren Anders Verbonden*, daarin kunt u de lezingen, de liedteksten vinden en wie aan de dienst hebben meegewerkt.

Hemelvaartsdienst donderdag 21 mei 2020

Het was de bedoeling om in regionaal verband te gaan dauwtrappen in Kerkdriel, mooi langs de Maas en het pontje terug. Daarna met elkaar ontbijten en dan samen vieren in de kerk. Het koor Eljakim zou de viering opluisteren. Helaas dat gaat dit jaar niet, maar u kunt de dienst, vanuit de kerk in Kerkdriel, om 10:00 uur wel luisteren via kerkdienst gemist. Ds. Maria Baan gaat voor, ouderling van dienst is Beno Oldenhuis, lector Teede Tiekstra. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Kool.

Wat is dauwtrappen eigenlijk en waar komt het vandaan?

Vroeg uit de veren en wandelen (of fietsen) in de natuur. Meestal samen met een groep. Dat is dauwtrappen. Niet meer en niet minder. Als je het écht traditioneel wilt doen, trek je je schoenen uit want dauwtrappen doe je van oudsher op blote voeten.

Hoe is het ontstaan?

Daarvoor moeten we een tijdje terug in de tijd, naar de negentiende eeuw. Mensen geloofden toen dat met blote voeten door bedauwd gras lopen een genezende werking had. Al om drie uur 's nachts stonden mensen vermoedelijk te dansen en zingen in het natte gras. Zij vierden de heropleving van de natuur in de lente.

Wat is de link met Hemelvaart dan?

Die link is er eigenlijk niet. Op Hemelvaartsdag herdenken christenen dat Jezus na zijn wederopstanding terugkeert naar de hemel. Die herdenking op zich heeft niets te maken met het fenomeen dauwtrappen. Toch is de ochtendwandeling juist op Hemelvaartsdag traditie geworden.

Een verklaring daarvoor is dat mensen (met name in het Katholieke zuiden) vroeger sowieso op tijd wakker waren op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend werden processies gehouden om de Hemelvaart van Jezus te vieren.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

www.pgzaltbommel.nl

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Jona de musical

Uitnodiging

Voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar
in de Bommelerwaard

Houd jij van zingen en toneelspelen?
Vind je het leuk om in een echte musical mee te doen?
Maar heb je geen tijd of zin om vele weken lang te oefenen?
Kom dan meedoen met onze musical Jona!

Zaterdag 12 september
komt theatergroep *De Vliegende Speeldoos* naar Zaltbommel.

Met een groep van 50 tot 120 kinderen studeren zij die dag de musical Jona i en 's avonds voeren jullie de voorstelling op voor iedereen die wil komen kijken!

Locatie:	St. Maartenskerk Zaltbomme
Begintijd kinderen gr. 3 t/m gr. 8:	12:30 uur
Begintijd kinderen gr. 1 & 2:	14:30 uur
Voorstelling:	18:30 uur

Inschrijven kan via musicaljonazaltbommel@gmail.com onder vermelding van jouw naam, leeftijd en groep waarin je zit (na de zomer).

Dankzij sponsoring van Jeugd en Muziek Bommelerwaard, Van Voorden Stichting, gemeente Zaltbommel en de kerken in Zaltbommel is deelname gratis.



PS: We kunnen nog een paar begeleiders gebruiken! Zij mogen ons ook mailen.

Met elkaar

De bloemengroet

Ook afgelopen week zijn er weer bloemen namens ons allemaal bezorgd bij gemeenteleden, als groet en bemoediging.

Er zijn bloemen bezorgd bij:

- Marijke Schouten,
Marijke is lelijk gevallen, het gaat gelukkig weer beter met haar.
- Mevrouw Groeneveld,
Mevrouw Groeneveld is ernstig ziek.
- Bettie van Hemmen

We denken als gemeente aan hen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is:



Verjaardagen 85+



05-05-2020: Mevrouw S. Koman-van Linschoten

09-05-2020: De heer A.G. Vermeulen

12-05-2020: De heer Van Weelden

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag.

Huwelijksjubilea

50 jaar getrouwd:

Op 29-04-2020 De heer en mevrouw Wijngaarden-Kuperus

Op 08-05-2020 Dhr. en mevr. Schimmer-Kooijman

En op 07-05-2020 waren 62 jaar getrouwd:

De heer en mevrouw Scheffers-de Wit

Allen van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum, en ja, 62 jaar is niet echt een jubileum, maar dit is zo bijzonder dat het hier toch vermeld wordt.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Met de wereld

Aandacht voor vluchtelingenkinderen



Het kan zomaar aan uw aandacht zijn ontglipt daarom deze 'knoop in uw zakdoek' als geheugensteun.

Al bijna 50 Nederlandse gemeenten hebben toegezegd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen te kunnen en willen opvangen.

Ds. Henk Veltkamp heeft een oproep gedaan aan de burgemeester van Zaltbommel, die ook door onze predikanten, Bertus Bus en de voorzitter van de kerkenraad is ondertekend.

De kern van de oproep is, om aan te sluiten bij dit initiatief van diverse gemeenten, zodat ook wij als gemeente Zaltbommel enkele van die kinderen en tieners kunnen opnemen.

Om de burgemeester en de wethouders aan te sporen dit initiatief over te nemen, vragen wij een e-mail of brief te sturen naar de Burgemeester@zaltbommel.nl of naar de wethouders Gijs van Leeuwen (SGP), Kees Zondag (ZVV), Adrie Bragt (CU) en Willem Posthouwer (VVD), de wethouders (hebben allemaal hetzelfde e-mail adres: Bestuur@zaltbommel.nl).

Laten we er samen voor zorgen dat de e-mailboxen vollopen en ons gemeentebestuur wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen vragen om menselijkheid te tonen.

Collectes

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de **diaconale collectes** zijn zogenaamde 'doorzendcollectes' Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Zondag 17 mei is de diaconale collecte bestemd voor Vakantietas for kids.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden (al zal dat dit jaar ongetwijfeld anders zijn), blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Zondag 24 mei is de collecte bestemd voor Werelddiaconaat, Kerk in Actie - Straatkinderen Oeganda *In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.*

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 17 mei bestemd voor wijkwerk en gemeenteopbouw en op 24 mei voor kosten organisten. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten van de kerk.

Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in de positie zijn om een bijdrage te leveren.

IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop. U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

De Kerkrentmeesters.

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Verstrooiing

Rectificatie:

Het antwoord op vraag 3 uit Weekbrief nr. 5, In welk jaar is Het Anker in gebruik genomen, was onjuist. Het Anker is in 1974 in gebruik genomen en in 1978 is het orgel geplaatst.

Antwoorden op de vragen uit Weekbrief nr. 6

Hieronder een vijftal nieuwe vragen. In de volgende weekbrief geven we de antwoorden.

1. Wat was de vorige standplaats van ds. Trijnie Bouw?
Antwoord: Gouda
2. Wat had de Sint-Maartenskerk wel en het Anker niet?
Antwoord: een torenspits
3. Wie bouwde het orgel van de Sint-Maartenskerk en wanneer?
Antwoord: Andries Wolfferts in de jaren 1783-1786. Hij gebruikte hierbij ouder pijpwerk van Matthijs Verhofstadt. Al na 10 jaar werd het instrument verbeterd door Antonius Friedrich Gottlieb Heijneman.
4. Hoe heette de bouwmeester van de Sint-Maartenskerk?
Antwoord: Gisbert Schairt
5. Wat is de volledige naam van de Sint-Maartenskerk?
Antwoord: Grote- of Sint Maartenskerk

Nieuwe vragen:

1. Uit hoeveel dorpen bestaat de huidige Gemeente Zaltbommel?
2. Wanneer vond de afscheiding door gereformeerden van de Hervormde kerk plaats?
3. Wat is het aantal gootsproken in Zaltbommel?
4. Op welke datum ontstond de Protestantse Kerk in Nederland en welke drie kerkgenootschappen herenigden zich toen door te fuseren?
5. Wat betekent de naam Bruchem?





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 7

12 mei 2020

Persoonlijke tijdens "Anders Verbonden"

Om de 'Anders Verbonden' vieringen nog persoonlijker te maken, zijn wij op zoek naar gemeenteleden die een bijdrage willen leveren door het maken van muziek of het zingen van een lied. Als u of jij daaraan willen meewerken (kan natuurlijk ook samen in gezinsverband) neem dan contact op met iemand van het crisisteam (zie hieronder). Ook ideeën of suggesties zijn welkom. Schroom niet!

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch). Dit "crisisteam" is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid.

We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Overige aanbevelingswaardige links:

- www.mijnkerk.nl
- www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/
- <http://www.bidindebinnenkamer.nl/>
- www.biddenonderweg.org
- www.eenkwartiervoorgod.nl