



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

*Dat de gedachtenis aan dit Licht
ons samen mag verwarmen, nu
en later.*



Onze roeping in deze tijd

Na lange tijd werd vorige week woensdag het ochtendgebed weer gehouden in de Sint Maartenskerk. Het was nog wat onwennig en vreemd, maar vooral fijn elkaar weer te zien. Op zondag hebben we ruim 20 gemeenteleden ontvangen in de kerk. Er hing een prettige serene sfeer en ook al was er geen sprake van echte ontmoeting, het was goed voor nu.

We hebben wel geconstateerd dat de gekozen openingstijd te lang was en daarom is besloten met ingang van aanstaande zondag nieuwe gewijzigde tijden aan te houden, namelijk van 10:30-12:00 uur. Dat biedt u overigens de gelegenheid om eerst thuis naar de Anders Verbonden uitzending te luisteren en daarna, desgewenst de kerk te bezoeken. Uiteraard op gepaste afstand en niet meer dan dertig personen tegelijk.

Ervan uitgaande dat de maatregelen per 1 juli verder worden verruimd, kan er naast kerkdiensten in de Sint Maartenskerk ook weer gedacht worden over andere bijeenkomsten. Zoals we er nu naar kijken willen we de grote zaal van het Anker daarvoor inrichten. Nadere details volgen.

Dat betekent voor nu dat andere bijeenkomsten dan het woensdagochtendgebed en de zondagmorgen openstelling, tot 1 juli niet mogelijk zijn.

Verder wordt er nagedacht hoe we, ook als we straks, rekening houdend met de beperkingen weer bij elkaar kunnen komen en hoe we verbonden kunnen blijven met degene die daar nog niet aan kunnen of willen deelnemen. Ideeën of suggesties zijn welkom, denk daarbij bijvoorbeeld aan samen met iemand anders thuis luisteren (en straks wellicht kijken) naar de dienst. Als u nu denkt daar zou ik graag gebruik van willen maken, laat het weten aan uw wijkouderling of wijkcoördinator.

Tijdens de vergadering van het moderamen lazen we dit keer Romeinen 5:1-11, het NBG gaf het als titel mee: 'als vijanden verzoend'. Op het eerste gezicht lijkt het gelezen gedeelte bijna haaks te staan op de overdenking van ds. Jos de Heer van afgelopen zondag. Inderdaad op het eerste gezicht. Paulus was opgegroeid in een Joodse omgeving en maakte deel uit van de groep van farizeeërs. Voor hen was de wet en de Thora heilig. Maar ze kenden ook een traditie van discussie, elkaar bevragen en uitdagen. De brief aan de Romeinen gaat voor een groot deel over de gespannen verhoudingen tussen de Joden en de niet-Joden binnen de christelijke gemeente in Rome. Je kan het dan ook zien als een theologische brief. Paulus was door Petrus en Johannes tijdens het concilie van Jeruzalem aangesteld als apostel voor de heidenen. In die positie kwam hij in aanraking met allerlei andere godsdiensten en geloven en soms moest hij schipperen om het ze niet te moeilijk te maken, maar soms ook moest hij juist glashelder zijn.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

Dat verklaart wellicht waarom in het gelezen gedeelte zo gedetailleerd wordt uitgelegd en verklaard waarom het geloof in Jezus ons rechtvaardigt voor God. Het lijkt op een enigszins strenge verzoeningsleer. 'Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven' (vers 6). Schuld, boete en straf. Als we verder kijken dan het gelezen gedeelte zien we dat het om een klein gedeelte gaat uit een toch wel ingewikkelde overdenking van Paulus. Het begint bij Joden en de wet, de wet die niet geldt voor heidenen. Het is niet altijd even helder en logisch en een eenduidige conclusie vind ik ook niet terug. Maar ook deze brief, hoewel ook vol waarschuwingen biedt vooral hoop. Negeer de regels en wetten niet, ze zijn belangrijk, maar er is meer. Dat schept niet alleen ruimte, het biedt ook vrijheid. Je bent niet gebonden, maar hou wel rekening met elkaar. En tenslotte, we kennen Paulus ook van 1 Korintiërs 13:13, Geloof, hoop en liefde, maar de grootse daarvan is de liefde!

Anders Verbonden

Zoals hierboven aangegeven is het wekelijkse woensdagochtendgebed weer opgestart. Als u liever (nog) niet in de kerk onder de mensen komt, dan kunt u toch meedoen, een geluidsbestand daarvoor staat op de website.

Ook de komende zondagen zenden we een zogenaamde 'Anders Verbonden' dienst uit. We bezinnen ons nog op de situatie vanaf 1 juli. Zie voorlopig dus www.kerkdienstgemist.nl en op de website www.pgzaltbommel.nl. Wie geen internet heeft wijzen we op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die dat wel heeft.

De liturgie voor de dienst, vindt u onder de kop *Vieren Anders Verbonden*, daarin kunt u de lezingen, de liedteksten vinden en wie aan de dienst hebben meegewerkt.

Met elkaar



De Paaskaarsen

Hoe stilletjes is de datum 2 juni voorbijgegaan, hoe anders was dat een jaar geleden? Het was een feestelijke zondag waarbij we de hereniging vierden en verder gingen als Protestantse Gemeente Zaltbommel. Wat een ontzettend gezellige dag was dat als gemeente.....

Doordat Pasen 2019 nog als twee afzonderlijke gemeentes werd gevierd, waren er ook twee Paaskaarsen. We hebben voor deze kaarsen een mooie nieuwe bestemming gevonden. Ze zijn afgelopen week bij gemeenteleden gebracht, daarbij is het toevallig, maar zeker ook bijzonder, dat beide kaarsen naar mensen zijn gegaan die heel veel tijd en energie hebben gestoken in het kosterschap van onze beide gemeentes.

De kaarsen zijn dit jaar gebracht bij Henk en An Bontes en bij Marga van Ooijen. Ze zijn in grote dank ontvangen.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

De bloemengroet.

Ook afgelopen week zijn er weer bloemen namens ons allemaal bezorgd bij:

... De heer Frans Hagenaar

Frans is onderuitgegaan met zijn scooter en heeft een flinke schaafwond op zijn arm.

... Mevrouw Carina Meertens

We denken als gemeente aan hen.

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is:



Verjaardagen 85+



27 mei Mevrouw W.D. Blanken-Kosters
30 mei Mevrouw M.H.S. Groeneveld-van der Linden
3 juni Mevrouw A.J. van Tuijl-van der Haar
8 juni Mevrouw M. Arendse-Buijs
9 juni Mevrouw Van der Zijden-Zweeren

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

Huwelijksjubilea

Op 30 mei waren **62 jaar getrouwd**:

De heer en mevrouw Van Steenis-Baggerman

Op 09 juni waren **25 jaar getrouwd**:

De heer en mevrouw Den Breejen-Bakker



Allen van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans



Tijdens de ziekte en rond het overlijden van mijn levensgezel Joke Bouman kreeg ik een overweldigende hoeveelheid reacties in de vorm van kaarten, brieven, bloemen, bezoek en telefoontjes.

Dit meeleven heeft mij geraakt en getroost. Het maakt dat ik met een goed gevoel terugkijk op een indrukwekkend afscheid.

Op deze manier wil ik jullie daarvoor van harte bedanken.

Marga van Ooijen



Geslaagd!

Bij vier tieners uit onze gemeente zijn een roos en een kaart met felicitaties gebracht omdat ze hun diploma hebben behaald.

Van harte gefeliciteerd!

De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Van 12 juni t/m 5 juli heeft ds. Trijnie Bouw vakantie.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

www.pgaltbommel.nl

Rock Solid

Hallo allemaal :)

In deze coronatijd ook een keer een update over onze jeugd van de Rock Solid.

Normaal komen wij 1x per maand bij elkaar op vrijdagavond voor een filmavond/bowlen/high tea/sirkelslag... maar helaas kon dat natuurlijk niet doorgaan de afgelopen tijd.

Daarom speelde wij online, via whatsapp stuurde we elkaar foto's en filmpjes bij de opdracht.



In april deden wij de online PAASchallenge van JOP (jong protestant). Hierbij kwamen er verschillende opdrachten voorbij a.d.h.v. het paasverhaal. De haan van Petrus moest worden geknipt, een troon van boeken voor Pilatus werd gemaakt en een lieve paasboodschap met paaseitjes werd neergelegd. Natuurlijk werden de punten goed bijgehouden en kreeg de winnaar 2 chocolade paashaasjes.

In mei hebben we zelf een challenge gemaakt o.b.v. het verhaal van De Verloren Zoon. We zochten 10 'verloren' items in huis, maakte een 'vakantiefoto' omdat de zoon ook op reis ging naar een ver land en schildte een stuk fruit of aardappel want de zoon had wel van 'de peulen van de varkens willen eten'. Ditmaal speelde we voor het "corona overlevingspakket". Aan het eind van deze avond hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van Boukje als leiding. Dit deden wij met heel veel lieve filmpjes, wat zeer gewaardeerd werd.





Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

Van de Kindernevendienst

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van <https://www.kindopzondag.nl/>. Op die manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.

Met de wereld

Collectes

Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de **diaconale collectes** zijn zogenaamde 'doorzendcollectes'. Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.

Zondag 14 juni is de diaconale collecte bestemd voor 'Dorpskerken willen van betekenis zijn'. *Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?' Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang.* Zondag 21 juni is het wereldvluchtelingendag en de collecte voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. *Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FAR C. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.*

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt u bijdragen via de Kerkgeld App.

De **tweede collecte** is op zondag 14 juni bestemd voor beheer kerkgebouwen en op 21 juni voor verzekering gebouwen. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten voor de kerk. Dit geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in de positie zijn om een bijdrage te leveren.

IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.

U kunt ook 'digitaal' geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.



Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop. U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

De Kerkrentmeesters.



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.



Uitgelicht

Nieuwsbrief Protestantse Kerk

Iedere week verschijnt vanuit onze kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel informatief als bemoedigend en inspirerend. Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar <https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/>.

Verstrooiing

Antwoorden op de vragen uit Weekbrief nr. 8

1. Wanneer werd Zaltbommel voor het eerst genoemd?
Antwoord: De eerste vermelding van een nederzetting stamt uit het jaar 850 ('Bomela'). In 999 kreeg de nederzetting het zogenaamde recht van tol en munt en van gruit, een stof waarmee het bier tot gisting werd gebracht.
2. Wat is het aantal apocriefe en canonieke boeken in de Bijbel?
Antwoord: Oude testament 39, Canoniek 11 en Nieuwe testament 27.
3. In welk jaar werd het Nieuwe Liedboek geïntroduceerd?
Antwoord: 2013
4. Wanneer en waar werd Maarten van Rossum geboren?
Antwoord: in Zaltbommel, waarschijnlijk kort voor 1490, hij overleed in Antwerpen op 7 juni 1555. Het was een Gelderse legeraanvoerder, die buiten zijn vaderland zeer werd gevreesd voor de nietsontziende manier waarop hij oorlog voerde.
5. Wie liet wanneer Slot Loevestein bouwen?
Antwoord: In het oer-Hollandse rivierenlandschap, waar Maas en Waal samenkomen, liet ridder Dirc Loef van Horne in 1361 zijn kasteel bouwen.

Deze keer geen nieuwe vragen, als u vragen wilt aanleveren, schroom dan niet.

Kerkenraad

Een deel van de kerkenraad vergadert 2-wekelijks (telefonisch). Nu we langzamerhand in een andere fase zijn gekomen willen we niet meer spreken van een 'crisisteam', maar van het T(ijdelijk)-moderamen. Het T-moderamen is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.

Leendert de Jong	06 21 10 89 76	leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder	06 51 58 66 44	arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning	06 33 88 05 62	scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans	06 15 22 54 32	gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw	06 25 42 87 43	dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer	06 14 06 97 65	dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen	06 24 56 27 88	leo@forceit.nl
Tom van Steenis	06 38 42 01 85	tvansteen@gmail.com



Protestantse Gemeente Zaltbommel

www.pgzaltbommel.nl

Weekbrief nummer 9

9 juni 2020

Communicatie

Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge verbondenheid.

We verspreiden deze weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze weekbrief via sociale media te verspreiden. Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.

Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website www.pgzaltbommel.nl en de Facebook pagina's <https://www.facebook.com/pgzaltbommel/> en <https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/>.

Overige aanbevelingswaardige links:

www.mijnkerk.nl

www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/

<http://www.bidinebinnenkamer.nl/>

www.biddenonderweg.org

www.eenkwartiervoorgod.nl